

De WereldKrant

Nr

39

voorjaar 2014

WERELD  ASIELEN
NEDERLAND

INTERNATIONALE HULP AAN ZWERFDIEREN

Kwartaaluitgave met nieuws over de buitenlandse zwerfdieren



Hoe geweldig zorgzaam Mr. Cenac voor zijn honden was, bewijst deze foto van 'Truitje'. Twee jaar geleden overleed dit hondje. Dankzij Mr. Cenacs goede zorgen werd ze heel oud. Momenteel zitten er in het asiel nog heel veel andere 'Truitjes'. Samen met hun lotgenootjes wachten ze op hulp uit Nederland. Voor hen vragen we in deze WereldKrant uw speciale aandacht.

GALATI, ROEMENIË

Noodoproep voor de honden van Mr. Cenac

Beste, lieve donateurs,

Zeer bezorgd roepen wij uw hulp in voor de honden van Mr. Cenac, want ook deze zijn in Roemenië op de dodenlijst geplaatst! Zoals waarschijnlijk de meesten van u wel weten, is in Roemenië een wet

aangenomen die gemeentes het recht geeft om alle zwerfdieren in en rondom de stad af te maken. De dieren worden door gemeentelijke hondenvangers op brute wijze verzameld en vervolgens afgeleverd bij een gemeente-asiel. Dit is niets anders dan een dodingsstation, het woord 'asiel' is heel slim bedacht om dit te verdoezelen.

In dit dodingsstation worden de dieren twee weken vastgehouden. Komt er gedurende deze periode niemand om hen op te halen, dan worden ze afgemaakt. Dit gebeurt over het algemeen niet door middel van een spuitje. We zullen u de gruwelijke details besparen.



Een van de meest bekende foto's van Mr. Cenac. De honden waren dol op hem en hij op zijn beurt ging door het vuur voor hen.

erkentelijk, maar de situatie wordt wel met de dag nijpender, want hoe je het ook wendt of keert, Mr. Cenacs honden staan op de dodenlijst.

Hoogste tijd voor een reddingsplan. Achter de schermen is hieraan al geruime tijd keihard gewerkt, we berichten u

hier graag over. Daarna vertellen we u onze verdere plannen.

Ook het asiel van Mr. Cenac is een gemeente-asiel, maar zolang hij leefde en hij met hart en ziel voor 'zijn' dieren zorgde en voor hen opkwam, werd er geen hond afgemaakt. De situatie veranderde echter toen Mr. Cenac kwam te overlijden en iedereen zich met de honden ging bemoeien. Al snel viel toen het woord 'ruiming' ...

Zodra de onheilspellende berichten binnenkwamen, ging WereldAsielen aan de slag. In een Roemeense privé-opvang, waar de dieren goed worden verzorgd, lieten we een aantal kennels bouwen en plaatsten daarin evenzoveel hondenhokken. Die hokken zijn geen overbodige luxe, ze moeten de honden beschermen tegen de vreselijke kou en gure wind.

WereldAsielen staat gelukkig nog steeds in nauw contact met Mr. Cenacs asiel en voor zover we weten, zijn er nog geen dieren omgebracht. Hiervoor zijn we de burgemeester van Galati zeer

Toen dit alles klaar was, konden de eerste honden komen. We kozen bij dit transport bewust voor de dieren die er het slechtst aan toe waren. Zoals Beer en Wolf, twee honden die in de grote roedel geen kans kregen om genoeg eten te bemachtigen. Ook een hondje dat acuut medische hulp nodig had, mocht meekomen. Dit dier is inmiddels met succes geopereerd en wordt liefdevol verzorgd op een opvangadres.



Honden die het in de grote roedel niet redden, zitten apart. Ook deze drie wat timide dieren hopen we zo snel mogelijk daar weg te kunnen halen.

Voor alle honden die nog zullen komen en plaatsbaar zijn, zal een goed tehuis worden gezocht.



Mocht u een hond uit Mr. Cenacs asiel willen adopteren, neemt u dan alstublieft contact op met Stichting Orfa, www.dierenhulpofa.nl

Omdat WereldAsielen zelf geen plaatsingen doet, zullen de adopties worden verzorgd door *Stichting Orfa*. Deze stichting heeft ruime ervaring met het plaatsen van Roemeense honden. We maken graag gebruik van hun expertise en zijn hen bijzonder dankbaar voor hun hulp.

De dieren die al jaren in Mr. Cenacs asiel in een roedel buiten leven en daardoor *niet* meer in een gezin passen, mogen voor de rest van hun leven in de privé-opvang blijven. Hier hebben ze genoeg ruimte en krijgen ze gezelschap van soortgenootjes

Zoals u zult begrijpen kost een reddingsoperatie van 160 ten dode opgeschreven dieren veel geld. WereldAsielen heeft de afgelopen maanden al flink bijgesprongen in de kosten voor de kennels en de aanschaf van de hondenhokken. Er zijn op onze kosten benches gekocht voor het vervoer van de dieren en ook de benodigde vaccinaties om de honden te laten reizen, zijn door WereldAsielen betaald.

Daar echter het overgrote deel van Mr. Cenacs honden nog altijd in het gemeente-asiel zit en het WereldAsielen onmogelijk lukt ze daar weg te halen zonder extra financiële steun, roepen we dringend de hulp in van onze donateurs.

Zou u alstublieft willen helpen met een bijdrage voor de volgende zaken:

- Er zijn honden die ziek, zwaar ondervoed of gewond aankomen. Deze moeten naar een kliniek voor behandeling.
- Sommige van deze dieren zijn er zo slecht aan toe dat ze tijdelijk moeten worden opgenomen. Kosten 5 euro per dag.
- Bij alle dieren worden bloedtests afgenomen om te zien of ze bepaalde ziektes onder de leden hebben.
- Alle honden moeten worden gevaccineerd en gechipt.
- Voor het transport van de dieren moet een busje worden gehuurd, want in een personenauto passen geen zes tot zeven benches met honden.
- En als laatste. Sinds Mr. Cenac er niet meer is, hebben de honden echt honger geleden. Goede voeding is dus een van de eerste vereisten om de sterk vermagerde dieren weer op de been te helpen.

We hopen van harte dat velen van u op deze noodoproep zullen reageren, zodat we zo snel mogelijk weer honden in veiligheid kunnen brengen.

Mocht u iets willen bijdragen, het rekeningnummer van WereldAsielen is IBAN NL12 INGB 0000 1245 46 Vermeldt u er alstublieft bij: project 67, Mr. Cenac.

Namens 160 ten dode opgeschreven dieren: ontzettend bedankt lieve mensen!

Deze honden staan bovenaan de lijst om opgehaald te worden, zij zijn er het slechtst aan toe. Met uw hulp hopen we ze zo snel mogelijk naar een dierenkliniek te kunnen brengen.



WOLF EN BEER, TWEE ONAFSCHEIDELIJKE BROERTJES, ZOEKEN LIEFDEVOL TEHUIS

Wolf en Beer zijn twee zwaar getraumatiseerde broertjes uit Roemenie. Ze hebben menselijke mishandeling op straat en aanvallen van hondenmeutes doorstaan en zijn godzijdank gered en naar Nederland gekomen. In het begin waren ze doodsbang voor alles, aanraken of aaien was doodeng. Van iedere beweging vlogen ze weg. Maar ook hier heelt de tijd alle wonden en met veel rust en liefde doen ze het inmiddels wonderbaarlijk goed in hun pleeggezin. Ze kunnen samen met andere honden,



laten de paarden met rust, hebben geen voernijd en alhoewel vreemde mensen nog een beetje eng zijn, gaat het steeds beter. Deze prachtige trouwe honden zijn altijd samen geweest en zoeken een lief gezin waar ze voor altijd mogen blijven. Ze hebben het na al die jaren dik verdiend!

De adoptie wordt verzorgd door Stichting Orfa, www.dierenhulpofra.nl of telefoon 06 29 73 61 91. Voor specifieke vragen over de honden kunt u bellen met mevrouw Edith Wiersma van het pleeggezin: telefoon 06 53 69 55 49

MALAGÓN, SPANJE

- Project 90, Refugio de San Francisco de Asís,

De vrijwilligers nemen afscheid van Duque

In WereldKrant 37 maakte u kennis met het asiel van Franciscus van Assisi in Malagón. Een grote groep bevlogen vrijwilligers heeft hier in de afgelopen twee jaar belangrijke verbeteringen tot

stand gebracht. De vrijwilligers doen er ná werktijd alles aan om het 'hun' dieren zo aangenaam mogelijk te maken. Overdag is Alfonso aanwezig; hij voert de honden en maakt zoveel mogelijk hokken schoon. Stichting WereldAsielen betaalt een deel van zijn maandelijkse vergoeding, aangezien hij onmisbaar is voor de dagelijkse verzorging van de dieren.

Tot voor kort zaten er 130 honden in het asiel. Sinds enkele weken staat de teller in Malagón op 129. Zeer recent hebben de vrijwilligers namelijk afscheid genomen van Duque, lieveling van iedereen en boegbeeld van het asiel. Duque (vertaald: hertog) zat al enkele jaren in het asiel en de kans dat hij ooit geadopteerd zou worden, was vrijwel nihil. Er is helaas weinig vraag naar grote honden en mastino's zoals Duque zijn moeilijk plaatsbaar.

Toch meldde zich op een mooie dag een Franse organisatie met het goede nieuws dat Duque van harte welkom was bij een gezin in Frankrijk. Het afscheid van Duque medio februari was een afscheid met zeer gemengde gevoelens. Vanzelfsprekend



Duque, de goedmoedige 'baas' van het asiel

gebracht. De echtgenoot van Maria Luisa, dierenarts en voorzitter van het asiel, had Duque en Lady langs de weg gevonden, waar zij moederziel

alleen rondzwierven. Twee zwaar vermagerde stumpers, met gecoupeerde oren en staart, maar beide met een heel lief karakter. Vanaf het begin vermaakte Duque zich prima in het asiel, zowel met de verzorgers als met de andere honden. En hij was nooit te beroerd om de brokken te 'keuren' als er een voertransport uit Nederland arriveerde.

De eerste berichten uit Frankrijk zijn veelbelovend. De kinderen van het gezin zijn dol op hem en hopelijk wacht hem daar een prachtige toekomst.

Lieve Duque, het ga je goed!!



Ook de honden in het asiel namen afscheid van hun grote vriend

was iedereen in Malagón verrukt met de adoptie en daarmee de kans op een normaal leven voor deze lieve slungel; tegelijkertijd moesten de vrijwilligers toegeven dat ze deze bijzondere hond heel erg zullen missen. Vanaf de eerste dag had hij een warm plekje in het hart van velen.

Dit kwam vooral door zijn zachtaardige karakter, maar ook door de wijze waarop hij begin 2012 samen met zijn zusje in het asiel werd binnen



Lieve Duque, het ga je goed!!

ANATOLI, GRIEKENLAND

• Project 75, de ezelopvang 'Walk with Donkeys'

Tussen de vele verzoeken om hulp die we de laatste weken ontvingen, zat ook een bericht van Suzanne, de beheerder van de ezelopvang op Kreta. U weet wel, de opvang waar ooit 'mijnheer Jansen', de als oud vuil tussen de rotsen gedumpte muilezel, zo'n geweldig onderdak kreeg.

Nu we het toch over deze heer van stand hebben, het gaat heel goed met hem. Hij zit nog steeds vol vuur achter de dames aan. Zolang hij dat doet, hoeven we ons geen zorgen te maken!

Suzanne vertelde dat ze samen met haar man net die dag twee ezeltjes had gered, maar dat die er zo slecht aan toe waren, dat ze ook 's avonds en 's nachts moesten worden verpleegd. Omdat er geen elektriciteit is in de opvang, was het bijna onmogelijk de zwaar toegetakelde dieren in het donker te verzorgen. Een generator zou



Mijnheer Jansen, uitkijkend over de velden waar de mooie ezeldames grazen.

uitkomst bieden. Helaas is daar geen geld voor. Of WereldAsielen misschien kon helpen met een bijdrage. We beloofden Suzannes verzoek te publiceren in de WereldKrant, daar was ze enorm blij mee.

Later legde ze ook nog uit dat de generator niet alleen belangrijk is voor licht als er iets ernstigs met de ezels is, maar dat ook de tandarts vaak erg onthand is zonder elektriciteit. Zij kan bepaalde

apparatuur niet gebruiken en dat is nu juist zo belangrijk voor de ezels, want hun gebit is van levensbelang. Als daar iets mis mee is, kunnen de dieren niet goed eten, soms zelfs helemaal niet meer.

Hier komt nog bij dat voor de koelkast, waar alle medicijnen voor de dieren in worden bewaard, de generator ook van groot belang is.

Wel, lieve donateurs, mocht u Suzanne en haar ezels willen helpen met een bijdrage, ons banknummer vindt u op de achterpagina van deze krant.

Als u bij uw overmaking vermeldt: project 75, ezelopvang Kreta, dan zorgen wij dat uw donatie netjes wordt doorgestuurd. Dank u wel!



Elisa Geskou, de tandarts, druk bezig met een van de ezels. Door het ontbreken van elektriciteit in de ezelopvang kan zij helaas niet alle instrumenten gebruiken die nodig zijn voor een optimale behandeling. Hopelijk wordt dit met uw hulp in de toekomst wel mogelijk.

Project Moreni, Roemenië

Winter in Moreni

In de vorige WereldKrant hebben we u kennis laten maken met Anca en haar vrijwilligers in Moreni. Deze dappere Roemenen proberen in hun stad het leven van de zwerfdieren te verbeteren door zelf een opvang te bouwen. De gemeente heeft weliswaar eind 2013 hun een stuk afgelegen land toegewezen, maar om een nieuwe opvang te bouwen is er geld nodig. Geld dat Anca en de andere vrijwilligers zelf niet hebben. Dankzij de oproep in de vorige WereldKrant zijn er mooie donaties ontvangen, waardoor Anca begin januari 2014 kon beginnen met het bouwen van een stenen muur (omheining). Maar eind januari zette de ijzige winter door en kon er door de lage temperatuur (- 15 graden) niet meer verder worden gewerkt. Daarnaast was er in één nacht meer dan 1,5 meter sneeuw gevallen. De toegangsweg naar het terrein was totaal afgesloten, waardoor Anca en de andere vrijwilligers per slede stro, water en voer moesten brengen naar de opvang. Anca vreesde voor de situatie van de honden, aangezien de muur nog maar aan twee zijdes was gebouwd. De honden die geen bescherming van de muur kregen, waren dan ook behoorlijk ingesneeuwd. Gelukkig hebben alle honden een warm hondenhok en waren ze heel blij dat de vrijwilligers kwamen om de sneeuw weg te scheppen en hun eten en drinken te brengen. Gelukkig voor de zwerfdieren in Roemenië hield



In één nacht was er 1,5 meter sneeuw gevallen. Alleen per slede kon het voer naar de opvang worden gebracht. Het waren koude dagen, maar dankzij Anca en haar vrijwilligers hebben de honden het goed doorstaan.



Dit lieve hondje was helemaal ingesneeuwd. Gelukkig kwam de hulp snel en is de sneeuw weggeschept. In plaats daarvan kreeg dit hondje vers stro en voer en bovendien een dikke knuffel van Anca.



Dappere Anca aan het sneeuw scheppen, ondanks de kou en het zware werk blijft ze lachen! WereldAsielen heeft dan ook groot respect voor deze Roemeense dierenvriendin!



De overlast door de gesmolten sneeuw wordt verholpen door de berg gravel. De honden zitten er dus weer droog bij in Moreni.

de winter niet lang aan en begon de temperatuur in februari weer op te lopen. De sneeuw begon te smelten, waardoor er een nieuw probleem ontstond. Alle kennels kwamen onder water te staan en de opvang werd één grote modderpoel. Anca heeft toen besloten gravel te laten bezorgen, zodat de honden weer droog kwamen te staan. En daar waren ze heel blij mee, zoals u kunt zien op de foto!

WereldAsielen heeft gedurende deze zware periode dagelijks contact gehouden met Anca, want we waren erg bezorgd. Hoewel Anca na dagen van 12 uur werken in het asiel pas laat in de avond thuis kwam, bleef ze WereldAsielen op de hoogte houden van de situatie in Moreni. Dat deze jonge vrouw weer en wind trotseert voor de zwerfdieren in haar stad, vinden we fantastisch. WereldAsielen zou dan ook graag willen helpen bij het afmaken van de stenen muur en het bouwen van twee belangrijke ruimtes: een quarantaine voor zieke dieren en een opslag voor voer en water. We hopen daarom weer op uw hulp te kunnen rekenen, zodat we in Moreni een mooi project tot stand kunnen brengen en nog meer zwerfdieren een afschuwelijk leven op straat kunnen besparen.



De sneeuw is gelukkig weg en de zon komt langzaam weer te voorschijn: de honden in Moreni zitten er droog en warm bij, dankzij de gravel.

Polen, Sandomierz (voorheen Krakau)

• project nr 92

Het is een koude winterdag, -12 graden, s' nachts zelfs -20. Karina rijdt voorzichtig, de wegen zijn spekglad. Ze gaat op bezoek bij haar schoonfamilie, nette kleren aan en hoge hakken. Ineens ziet ze een hondje langs de weg. Karina stopt de auto. In haar kofferbak heeft ze altijd laarzen, een zaklantaarn, natuurlijk hondenvoer en lekkere snacks. Ze roept de hond zacht en probeert hem met iets lekkers te lokken. En ja, hij komt dichterbij! Hij is nog voorzichtig, maar blijkbaar heeft de honger het van zijn wantrouwen gewonnen.

Terwijl de hond gretig staat te eten, kijkt Karina of hij niets mankeert. Ze maakt ook foto's (een telefoon met camera is onmisbaar!). Vanavond gaat ze mailberichten rond sturen. Ze moet eerst checken of de hond niet als vermist staat vermeld. Helaas leert de ervaring dat dit soort zwervertjes "gewoon" aan hun lot zijn overgelaten. Ze gaat de bevriende opvangorganisaties op de hoogte stellen, misschien zou zij hun hulp nodig kunnen hebben.

Als het kan, neemt Karina een hond meteen mee. Vooral bij deze temperatuur! Haar familie is eraan gewend dat zij opeens met een nieuwe aanwinst verschijnt. Is de hond agressief, wantrouwig, of laat de hond zich niet vangen, dan komt Karina de daarop volgende dagen steeds terug naar diezelfde plek, met eten. Sommige arme zielen springen meteen in haar auto, en met een vol buikje, in de warmte, vallen ze in een diepe slaap. Eindelijk veilig! Thuis heeft Karina een solide hondenhok (aangeschaft met de steun van WereldAsielen) voor een noodopvang. Soms moet ze hulp aan de bevriende dierenarts vragen, om de hond met een verdovingsmiddel te vangen. Ze moet in ieder geval snel zijn. Anders bestaat er een risico dat de stadsdiensten de zwerfhond vangen, en dit kan maar twee dingen betekenen: een zeer slecht asiel of inslapen.

Lukt het Karina wel, dan volgt er een vast schema: een bezoek aan de dierenarts, desnoods een medische behandeling, vaccinatie, sterilisatie/castratie, en dan een nieuw GOED tehuis zoeken. Niet zomaar het eerste het beste, maar een huis met een baas die het dier respecteert. Soms is het lang wachten, maar dat geeft niet, Karina moet er zeker van zijn dat deze keer, inmiddels "haar" ►



Karina helpt een hond langs de weg. Hij is nog wantrouwig, maar hij heeft honger. Inmiddels is hij bij een goed gezin geplaatst.

hond goed terecht komt. Er komen advertenties, gesprekken met mensen, bezoeken. Er wordt contact onderhouden ná de adoptie. Het is fulltime werk.

Karina heeft al tientallen honden gered op deze wijze. Op dit moment heeft zij thuis (naast haar eigen drie geredde vondelingen) drie teefjes: een met een gebroken poot na een val uit het raam van

haar vorige baas (!), een oud klein teefje met een ernstige huidziekte en een vondelingetje, ook al van de weg geplukt.

Karina is reeds een paar jaar een trouwe contactpersoon van WereldAsielen. Ieder jaar gaat een vrijwilliger van WereldAsielen persoonlijk bij haar op bezoek (natuurlijk op eigen kosten). Karina heeft ook een paar jaar geleden een landelijke

“Sterilisatie” actie gestart. Veel mensen doneren kleine bedragen, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijk fonds. Honderden zwertfeefjes zijn dankzij dit initiatief al gesteriliseerd.

Zonder de steun van WereldAsielen zou Karina al die honden niet kunnen helpen met haar eigen bescheiden middelen. Ze weet het en bedankt ons steeds. Het is echter niet dankzij ons, het is dankzij U!



Een solide hondenhok bij Karina's huis, aangeschaft met de steun van Wereld Asielen

Polen, Agnieszka uit Jdrzejow

Agnieszka uit de kleine stad Jdrzejow in het oosten van Polen werkt ongeveer op dezelfde wijze: langs de weg of van straat geplukte honden helpen. Zwervertjes opvangen die door een auto zijn aangereiden. De door haar opgerichte stichting DierenVerdediging (bestaande uit drie personen) heeft niet veel opvangplaatsen, maar wel een goede doorstroming. Afgelopen jaar hebben ze maar liefst 84 honden (en wat katten) in goede huizen kunnen plaatsen. Meer nog werden er gesteriliseerd en gecastreerd. Een spectaculaire actie van haar stichting in 2013 was het bevrijden van maar liefst 23 windhonden uit illegale broedfokkerijen.

Maar Agnieszka doet nog iets. Zij is juriste. In plaats van dure advocatendiensten te bieden in een chic advocatenkantoor, heeft zij belangeloos haar juridische kennis geheel aan het welzijn van dieren gewijd. Zij spant tientallen rechtszaken aan

wegens mishandeling of verwaarlozing van dieren. Niet alleen honden of katten, maar ook koeien, schapen, geiten of welk dier dan ook. Gelukkig behaalt ze juridisch veel successen, ook al wint ze niet altijd. Er bestaat wel een wet op dierenwelzijn in Polen, maar het gaat erom dat die daadwerkelijk gehandhaafd wordt, ook door Justitie, tja...

Bovendien doet Agnieszka in samenwerking met andere stichtingen statistisch werk. Op grond van de wet op openbaarheid van bestuur vraagt zij aan de Poolse gemeenten de gegevens op betreffende de uitvoering van de wet op dierenwelzijn. In januari 2014 heeft zij maar liefst 1900 overeenkomsten bestudeerd van de Poolse gemeenten: hoe de kwestie van zwerfdieren in een gemeente wordt opgelost, hoeveel geld daaraan werd besteed en hoe het werd verantwoord. Wat een boeiend werk, je kunt er werkelijk bij in slaap vallen! Maar het zijn verbijsterende resultaten die zich uitstekend lenen om gebruikt te worden in de rechtszaal.

Tevens wordt er af en toe over gediscussieerd bij allerlei overheidsorganen. Daar is Agnieszka ook bij aanwezig. Ze is namelijk van mening dat het werk in het veld onmisbaar is, maar zonder wettelijke orde kan men weinig bereiken. Daarom zet zij zich elke dag opnieuw in voor het feitelijk en rechtelijk welzijn van de dieren.

Ondertussen moet ze middelen vinden om de langs de weg gevonden honden te kunnen blijven helpen. Sinds kort, dankzij de steun van WereldAsielen, hoeft ze zich daar minder over te bekommeren. Wij geloven, net als zij, dat op een gegeven moment de wettelijke orde haar en ons helpt om dieren met respect te behandelen.



Deze schoonheid was een tijdje geleden nog een zwerver, maar werd gered door de stichting van Agnieszka. Hij is onlangs geplaatst bij een adoptiegezin.

EEN VRIENDELIJK VERZOEK AAN ONZE DONATEURS

Elk kwartaal krijgt WereldAsielen tientallen WereldKranten terug, omdat men niet aan ons heeft doorgegeven dat men is verhuisd of dat geadresseerde is overleden. Wij willen u hierbij vriendelijk verzoeken dit wél aan ons te melden, want met het niet aankomen van onze nieuwsbrief gaat veel geld verloren. Geld dat wij liever gebruiken voor de zwerfdieren. Een simpel kaartje of een e-mail is al voldoende om een wijziging door te geven. Mogen wij op uw medewerking rekenen?

WE WETEN DAT U NIET ALTIJD KUNT GEVEN

Lees hier over het hoe en waarom van onze post:

- Donateurs ontvangen 4x p.j. informatie en 4x de WereldKrant.
- Hierbij zit altijd een acceptgiro. Oók als u een automatisch afschrijving heeft of net een bijdrage heeft overgemaakt.
- Maar ... we verwachten daarom niet dat u iedere keer betaalt! We besparen echter héél veel portokosten als we iedereen dezelfde post toesturen.

U bepaalt dus helemaal zelf óf u een bijdrage wilt doen en wanneer.

WE GAAN VOOR GOUD!

Stuur ons alstublieft uw afgedankte gouden, zilveren of van andere edelmetalen gemaakte sieraden. We krijgen een prima inruilprijs en zo kunnen we méér buitenlandse zwerfdieren helpen. Pak de sieraden stevig in (bijvoorbeeld in een luchtkussenenvelop of doosje), sluit dit goed af en vermeld ook uw afzendadres! Adresseren aan:
WereldAsielen, Postbus 1408, 3500 BK Utrecht.
Namens de zwerfdieren: bedankt!

OUDE BANKBILJETTEN OVER? GEEF ZE AAN DE ZWERFDIEREN!

Oude bankbiljetten over? Stuur ze ons alstublieft toe, want we kunnen ze omwisselen en met de opbrengst méér buitenlandse zwerfdieren helpen.

DE BELASTINGDIENST BETAALT MEE AAN UW SCHENKINGEN!

WereldAsielen heeft donateurs die jaarlijks helpen met 150 euro of meer. In dat geval betaalt de Belastingdienst fors mee. Dit kan oplopen tot 52 procent! Neemt u voor meer informatie a.u.b. contact met ons op.

Periodieke schenking

Bij een periodieke schenking maakt u vijf jaar of

langer jaarlijks een door u gekozen bedrag over. Wij zorgen voor de verplichte notariële akte, zodat u hier geen kosten aan heeft en er de deur niet voor uit hoeft. Het minimumbedrag is € 150,- per jaar. Afhankelijk van uw inkomen is hiervan meestal 34 tot 52 procent voor rekening van de Belastingdienst.

Legaat of erfenis

Bij een legaat laat u in uw testament een door u gekozen vast bedrag na. Bij een erfenis benoemt u WereldAsielen tot (mede)erfgenaam van uw nalatenschap. Uw notaris kan u hierover nader informeren. WereldAsielen is geheel vrijgesteld van belasting voor legaten en erfenissen (erfgenamen betalen 20 tot 40 procent).

DOEL

- WereldAsielen steunt wereldwijd zwerfdierenprojecten.
- Vooral kleinschalige projecten van mensen die tegen de verdrukking in hun uiterste best doen voor in nood verkerende honden, katten, vogels, ezels, paarden enz.
- Vaak in een omgeving die door armoede, oorlog, natuurgeweld of desinteresse wordt geteisterd.

COLOFON

Stichting WereldAsielen
Postbus 1408, 3500 BK Utrecht
T (030) 265 70 89
info@wereldasielen.nl www.wereldasielen.nl

ING Bank 12 45 46 (IBAN NL12 INGB 0000 1245 46 BIC INGBNL2A)
Triodos Bank 19.83.42.756 (IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56 en BIC TRIONL2U)

KvK 30199950

ANBI-status Belastingdienst
8139.21.600

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI