



De WereldKrant

Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Voorjaar 2022 nr. 67

EEN OORLOG KENT ALLEEN VERLIEZERS

Ten tijde van het verschijnen van deze WereldKrant zal de oorlog in de Oekraïne zo'n twee maanden oud zijn. Het toeval wilde dat de projecten waarover geschreven is alle in en om de Oekraïne liggen en dit ook de landen zijn die direct of indirect betrokken zijn bij deze oorlog. Het is van alle tijden; oorlog treft iedere burger, oud of jong, maar vaak wordt over (zwerf)dieren niet gesproken.

Terwijl zij vaak de eerste slachtoffers zijn van wijken waarin schietpartijen en bombardementen plaatsvinden. Dit zonder een plaats om te schuilen en niemand om voor ze te zorgen...Maar ook dan zijn er altijd mensen die we stille helden noemen. Die de straat op gaan om dieren te helpen, niet vertrekken uit asielen ook al ligt dit midden in oorlogsgebied. Die toch voer gaan brengen zodra dit mogelijk is en de dieren beschermen tegen gruwelijkheden waar dit kan. Over deze mensen schrijft

onder andere de projectmedewerker van ons project in Kiev. Laat de foto van Asia van het Gostomel Shelter op u inwerken en stelt u zich eens voor dat u een van die mensen zou zijn...

We kunnen alleen maar hopen dat aan deze oorlog, die alleen maar verliezers kent, een spoedig einde zal komen; tot die tijd hopen we als altijd op uw steun.

Het bestuur van WereldAsielen



HEL VOOR MENS EN DIER IN GOSTOMEL

Onder normale omstandigheden is het leven van Asia en haar medewerkers in de Gostomel shelter in Kiev, project 47, met 800 honden en 80 katten al loodzwaar. Nu hier de oorlog nog overheen komt, snapt de projectmedewerker niet hoe ze zich hier weer doorheen moeten slaan.

Het is dag 19 van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. Kiev ligt al drie weken onder vuur en al die tijd vechten Asia en de medewerkers onafgebroken met alles wat ze in zich hebben, om de honden en katten in het asiel te beschermen. Ze hebben het onvoorstelbaar zwaar, zijn vreselijk bang en wanhopig, maar de dieren alleen laten is voor hun géén optie. Het asiel dat Asia eens zo zorgvuldig heeft opgebouwd met de beperkte middelen die ze had, is in een paar dagen veranderd in een hel.

In de eerste nacht van de oorlog zijn een aantal oudere honden overleden. Vermoedelijk hebben ze een hartstilstand gekregen toen het geweld losbarstte. In de dagen erna is het asiel drie maal beschoten en een bom die midden in het asiel tot ontploffing



kwam, liet een diepe inslag in de grond achter. Diverse gebouwen op het terrein zijn behoorlijk beschadigd en alle ruiten zijn gesprongen. Wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt en hebben de dieren de aanslag allemaal overleefd. De buren hadden minder geluk. Een bom viel midden op de stallen en alle paarden zijn hierbij omgekomen.

Een paar dagen later: Kadirovtsi soldaten dringen het asiel binnen. Deze Russische soldaten staan bekend als de meest meedogenloze en gevreesde soldaten die er zijn. Ze hebben lukraak het vuur geopend op de weerloze honden die geen kant op konden. Waarom? Omdat ze blaften...Hoe kan iemand hier toe in staat zijn? En hartverscheurend dat de medewerkers en dieren dit ook nog moeten meemaken...

Wereldasielen is op dag één van de oorlog een inzamelingsactie begonnen voor het Gostomel-shelter. We hebben inmiddels

5556 euro opgehaald. Een fantastisch bedrag dat is gereserveerd voor

Gostomel en wordt overgemaakt zodra er een groene corridor die maakt dat materialen het asiel kunnen bereiken. Want dat er veel hersteld moet worden, is wel duidelijk. Organisatie House of Animals begon een inzamelingsactie voor het asiel Sirius, ook gelegen in Kiev. We hebben de handen ineengeslagen en dat heeft erin geresulteerd dat ook zij 5000 euro hebben gedoneerd aan Gostomel.

Mari, de kleindochter van Asia en Valeriy post noodkreet na noodkreet op Facebook. Deze dappere meid staat haar oma bij en is het contact met de buitenwereld. Heel waardevol, want zo hebben we het nieuws uit eerste hand. Ze laat weten dat de voedselvoorraad zienderogen slinkt. Vrijwilligers hebben zoveel mogelijk voer opgekocht in lokale winkels die zich bevinden tussen het asiel en de militaire afzetting. Deze





De honden hebben al twee dagen geen water meer gehad en er is nog maar voor twee dagen voer.

Meestal is geld een probleem. Nu hebben ze geld om de goederen te kopen, maar het is simpelweg niet mogelijk de goederen bij het asiel te krijgen. Gostomel is nog steeds onbereikbaar voor hulptransporten. Zolang er geen humanitaire corridor is, kan er niet op een veilige manier hulp geboden worden. Het is zo frustrerend want aan de Poolse grens en in Lviv in de Oekraïne zijn twee depots waar grote partijen honden-

en kattenvoer liggen opgeslagen. We kunnen niet wachten om dit uit te delen.

winkels zijn vervolgens niet meer voorraad, dus het voer wordt steeds schaarser. Ze hebben voer, water en een generator nodig.

En dan ineens is daar enorm goed nieuws!

Het asiel maakte normaal gebruik van een waterput op het terrein. Doordat er geen elektriciteit is, kan deze pomp niet gebruikt worden. Zo lang het regent of sneeuwt, is er nog water voor de dieren. Maar inmiddels heeft al dagen niet meer geregend of gesneeuwd.

Mari laat weten dat vanochtend de groene corridor naar Gostomel is ge-



Wilt u helpen?

Vermeld dan svp Project 47,
Kiev bij uw donatie.

opend voor de evacuatie van mensen. Ondenkbaar dat Valeriy, de echtgenoot van Asia (78 jaar oud) deze kans aan zich voorbij laat gaan. Tijdens de evacuatie is het deze moedige man gelukt om een generator, 70 liter benzine, 500 kg voedsel voor honden en een beetje voedsel voor de medewerkers door te sluisen naar Maxim, één van de leidinggevenden van het asiel. Maxim kon alles vervolgens naar het asiel brengen. Wat een helden! Nu hebben de honden voor een paar dagen voer, de medewerkers te eten en heel belangrijk: de waterpomp kan gemaakt worden. Hopelijk lukt het de komende dagen weer voer naar het asiel te krijgen.

De gedachten van onze projectmedewerker zijn bij Asia, Valeriy, Mari, alle vrijwilligers, de 800 dieren in het asiel, de Oekraïense bevolking en de zwerfdieren...

Bovenal spreekt ze de hoop uit dat deze zinloze oorlog stopt. Dat we beseffen hoe belangrijk het is in vrede en respect samen te leven en hoe bijzonder de vriendschap is tussen mens en dier.



OPGEVEN IS GEEN OPTIE

Het asiel van Happy Dogs Moreni, project 06, Roemenië biedt al vele jaren een veilig onderkomen voor zo'n 200 honden en 80 katten. Happy Dogs Moreni bestaat uit het grote asiel en uit diverse "volkstuinten", die op een andere locatie gelegen zijn en waar de meer getraumatiseerde honden in een rustigere omgeving opgevangen worden.

Eerder hebben we al bericht over de verbeteringen in het asiel, waaronder de aansluiting op het elektriciteits- en waternet. Een hele verbetering, maar hier blijft het niet bij. Ook in Roemenië worden de regels om een asiel te 'runnen' aangescherpt en moet het asiel aan steeds meer eisen voldoen om een vergunning te hebben en te behouden.

Zo moet het asiel op termijn beschikken over een operatieruimte, een spreekkamer, een aparte ruimte voor de dierenarts en een ruimte waar de medewerkers zich kunnen omkleden. Ook moet een grote diepvrieskist aanwezig zijn om de overleden honden te bewaren en de ruimte waar het voer bewaard wordt, moet volledig betegeld zijn. En als dit nog niet genoeg is, zullen de "volkstuinten" op korte termijn door de gemeente gesloopt worden en een andere bestemming krij-

gen. De aanwezige honden en katten in de "volkstuinten" zullen elders ondergebracht moeten worden.

Naast al deze (toekomstige) veranderingen blijft uiteraard de zorg voor de honden en katten voorop staan. Elke dag zorgen de medewerkers van het asiel ervoor dat



de honden en katten eten en schoon drinkwater krijgen, hun hokken schoongemaakt worden en geven ze de honden en katten aandacht, liefde en zorg.

Voor alle honden en katten wordt gehoopt dat zij ooit het asiel mogen



inruilen voor een eigen huisje en warme mand. Bij sommige honden is die hoop klein, omdat zij of te oud zijn of zwart of medische problemen of alles tegelijk, maar ook zij hebben een kans. Hoewel WereldAsielen zich zoals u weet niet bezig houdt met adopties, willen we u deze succesverhalen niet onthouden:

Niemand had verwacht, dat Kaizer, 15+ jaar oud, blind en doof, een eigen huisje zou vinden. Of Bobo, 11 jaar oud en in een vreselijke medische conditie aangetroffen. En toch mochten zij in januari 2022 de Happy Bus nemen richting hun warme bank én mand in Nederland en België. En wanneer de eerste foto's en filmpjes ontvangen worden van hun eerste stappen in hun nieuwe thuis, de snurkgeluiden op de bank of in de mand, geldt toch altijd maar één motto: opgeven is geen optie!



Helpt u alstublieft mee?

Vermeld dan svp Project 06, Roemenië bij uw donatie.

DE ANGST GROEIT...

Veronica's shelter, project 20 in Moldavië, heeft vorig jaar al een bewogen jaar gehad door corona, maar dat valt in het niet bij de situatie waarin Europa op dit moment verkeert.

Moldavië ligt tegen Oekraïne aan en is net als de Oekraïne een soevereine, democratische staat, maar is ook een afvallige provincie van Rusland. De bevolking vangt Oekraïense vluchtelingen op zo goed als ze kunnen, maar ze maken zich ook grote zorgen over de toekomst van hun land. Veronica woont niet zo ver van de pro-Russische provincie Transnistrië. Hier is tegelijkertijd met de inval in de Oekraïne een anti-terreur oefening gehouden door de daar gelegerde Russen. De grond denderde van de ontploffingen en de hele dag was geweervuur te horen. De bevolking en dieren verkeerden in grote angst en stress. Op dit moment hebben Veronica en haar ouders de schuilkelder in orde gemaakt voor hen en de dieren. Er is plaats voor het gezin in Nederland, maar ze willen hun dieren niet verlaten. Ze wachten af en maken zich grote zorgen. Vorig jaar heeft de kennel van Veronica weer een aantal nieuwkomers gekregen en ook vorige week werd er weer bij de burens een hondje over de schutting heen gegooid. Helaas gebeurt dit wel vaker de laatste tijd. Alle nieuwkomers verkeerden in slechte conditie.

Veronica en haar ouders zorgen met liefde voor alle dieren, maar soms is het allemaal erg veel, omdat zij geen hulp of vrijwilligers hebben. Doorwaakte nachten bij zieke dieren en zorgen dat blaffende honden geen overlast geven in de buurt; ze doen het met liefde, maar het leven is momenteel nog zwaarder dan normaal. Door de oorlog stijgen de prijzen van gas (4 x zo duur) en elektriciteit (2 keer zo duur). Prijsstijgingen van

voedsel en diervoeding zijn er wekelijks. Voor een van de armste landen van Europa wordt het voor iedereen steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig wordt het asiel van Veronica al jaren gesteund door onze vrijgeevige donateur mevrouw Helena Beels. En sinds de oorlog is uitgebroken steunt zij via Veronica ook nog de vluchtelingen door geld over te maken voor hulppakketten die Veronica met haar collega's en tante samenstellen en uitdelen aan de grens. Zo kan deze hoogbejaarde dame toch haar steentje bijdragen volgens haar zeggen.

U zult begrijpen dat alle hulp meer dan welkom is. Mocht u willen doneren, alvast onze hartelijke dank!



Wilt u helpen?
Vermeld dan svp Project 20,
Moldavië bij uw donatie

GOED NIEUWS IS GOUD WAARD

Op het moment dat deze tekst wordt geschreven gaan al onze gedachten naar de oorlogsslachtoffers, waaronder ook veel dieren. Wij hopen van harte dat, op het moment dat u onze WereldKrant gaat lezen, deze verschrikkelijke tijd voorbij is.

Maar juist nu, in deze moeilijke tijd, is het ontvangen van goed nieuws goud waard. Een goed bericht hebben wij dan ook ontvangen van ons project 95, het asiel in Krotoszyn, Polen. Het betreft hier een geweldig asiel qua zorg voor dieren. Het is echter veel te klein, zonder alle voorzieningen die bij dit formaat opvang horen.

Recent is daar echter een grote verandering gerealiseerd! Na jaren strijden met de gemeente om het asiel uit te breiden, of op zijn minst een uitlaatveldje voor honden te creëren, is dat laatste nu eindelijk gelukt!

De gemeente heeft een strookje grond langs het asiel aan het asiel toegewezen. Vanaf nu hoeven asielhonden in Krotoszyn niet op de vrijwilligers te wachten om op zondag te gaan wandelen of - als ze geluk hebben - elke dag voor 10 minuten te worden uitgelaten. Nu kunnen honden zich uitleven, rennen en spelen op hun eigen uitlaatveldje! Hoera!

Het is voornamelijk geen al te grote oppervlakte, maar er is in ieder geval een veldje! Het feit dat dit vroeger een afvalstortplaats was, betekent dat men voorzichtig moet zijn met de diverse 'schatten' die de honden kunnen opgraven, maar toch...een eigen stukje grond waarop twee dakjes zijn geplaatst voor de schaduw of tegen de regen. Voorlopig kunnen de honden daar nog niet met grotere groepen samen rennen; er wordt



eerst geoefend om de ze te laten wennen aan de nieuwe situatie en de plek. De 'bewoners' worden per hok op hun beurt uitgelaten, vandaar dat de foto's misschien leeg ogen. Maar geloof ons, de vreugde is enorm....

Het feit dat langs dit verkregen strookje groen zich een enorm veld uitstrekt dat al jarenlang niet in gebruik is omdat de eigenaresse een absurd hoge verkoopprijs vraagt, is de enige wanklank. Dit zou namelijk de perfecte plek zijn om het asiel uit te breiden. Maar ja, niet iedereen is een dierenvriend, helaas.

Laten wij dus blij zijn met wat de beheerders van asiel in Krotoszyn hebben bereikt en wie weet wat de toekomst brengt...



**Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 95,
Krotoszyn bij uw donatie.**

Ons doel

WereldAsielen streeft ernaar om de leefomstandigheden van zwerfdieren te verbeteren door structureel fondsen te werven voor (acute) medische hulp en voedsel t.b.v. kleinere tot middelgrote asielen of hulpprojecten. Vaak vindt dit plaats in een omgeving die wordt geteisterd door armoede, oorlog of natuurgeweld. Het ondersteunen en stimuleren van sterilisatieprojecten zien wij als een primaire doelstelling, waarmee het duurzame en structurele karakter van ons handelen wordt benadrukt.

Wilt u meer weten?

**06 - 12 50 52 49 of
info@wereldasielen.nl**

Verzoek aan onze donateurs

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een betaling het 16-cijferige betalingskenmerk te vermelden? Dit maakt het verwerken van uw betaling een stuk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking.



Stichting WereldAsielen
Postbus 8040
1180 LA Amstelveen
T 06 - 12 50 52 49
E info@wereldasielen.nl

IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
BIC TRIONL2U
KvK 30199950
ANBI 8139.21.600

www.wereldasielen.nl