

De WereldKrant

Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Herfst 2015 nr. 45

Draag ook een steentje bij!

The Cat Protection Trust,
Colombia, Sri Lanka
Sinds 2012 steunt WereldAsielen het werk van Indira Sahadevan, een wel heel bijzondere vrouw. Ze woonde en werkte een aantal jaar in Engeland om vervolgens terug te keren naar haar vaderland Sri Lanka. Daar viel haar direct het grote dierenleed van de zwerfdieren op.

Ruim 80% van de dieren op straat in Sri Lanka heeft geen eigenaar. De dieren scharrelen hier en daar wat voedselresten bij elkaar. Niemand voelt zich geroepen om een dier naar een dierenarts te brengen als dat nodig is, laat staan dat men er aan denkt om het dier te laten steriliseren.

Indira trok zich het lot van deze dieren aan en besloot om bij haar huis een asieltje te bouwen om in eerste instantie enkele zwerfkatten op te vangen. Maar al snel werden de eerste pups binnengebracht en tot op de dag van vandaag weet men van heinde en verre deze dieren-vriendin te vinden. Dagelijks worden haar zowel zwerfkatten als -honden aangeboden die haar hulp hard nodig hebben. Maar dat is nog niet alles; naast haar werkzaamheden in haar eigen shelter is Indira de contactpersoon voor de andere 3 projecten in Sri Lanka die WereldAsielen ondersteunt.

Lees verder op pagina 3



The Hellenic Animal Welfare Society

Koropi, Griekenland
Zoals u in de laatste WereldKrant heeft kunnen lezen, werkt WereldAsielen sinds enkele maanden samen met mevrouw Beels (voorzitter van de Stichting Helena Beels Buitenlandse Asielen). Zij feliciteerde ons in WK44 met het behalen van het CBF-certificaat en beloofde ons verslag te doen van haar activiteiten in de afgelopen 35 jaar.



In 1980 richtten Helena en haar echtgenoot deze stichting op met als doel het bouwen en renoveren van opvangcentra in een aantal Europese landen waar de georganiseerde opvang van zwerfdieren destijds nog nauwelijks van de grond was gekomen.

Lees verder op pagina 2

WALK WITH DONKEYS SANCTUARY

Anatoli, Griekenland
Walk with Donkeys Sanctuary is een vrij jonge ezelopvang in de plaats Anatoli op Kreta en wordt sinds 2006 gerund door het Engelse echtpaar Suzanne en Alistair Paton. Zij vertrokken in 2004 naar Kreta, op weg naar een rustiger leven. Dit liep anders...



Lees verder op pagina 5

Vandaag uw steun, morgen onze hulp

Als u een van onze projecten wilt steunen, kunt u dat doen door een bedrag naar rekening IBAN: NL 12 INGB 0000 1245 46 over te maken. Wij staan in contact met de projecten en weten waar behoefte aan is. Zodoende komt uw steun snel terecht op de plekken waar de nood het hoogste is.

The Hellenic Animal Welfare Society

vervolg pagina 1

Op één van hun reizen naar Griekenland kwam het echtpaar Beels in contact met de Hellenic Animal Welfare Society (H.A.W.S.). In een kleine kliniek aan de voet van de Akropolis vond de ontmoeting plaats met dierenarts Dimitri die hen liet zien hoe eenvoudig een sterilisatie eigenlijk is. Terug in Nederland gingen ze direct aan de slag en na vele nieuwsbrieven aan hun donateurs waren ze in staat de bouw van de zogeheten 'Dutch Wing' te bekostigen. In dit deel van het asiel verblijven de katten in een ruimte van twee verdiepingen plus de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Andere organisaties namen, samen met de leden van de H.A.W.S., de bouw van het onderkomen van de ruim 80 honden voor hun rekening. Op 29 oktober 1995 waren de Beelsen, de Nederlandse ambassadeur en wel honderd genodigden aanwezig bij de opening van het eerste asiel in Griekenland. Behalve de opvang en herplaatsing van zwerfdieren spant men zich in om zoveel mogelijk honden en katten te steriliseren. Daarnaast wordt veel



aandacht besteed aan educatie en voorlichting. Het asiel werkt nauw samen met twee dierenartsen en beschikt over twee ambulances. Deze dienen regelmatig als mobiele kliniek en er zijn in de afgelopen jaren vele duizenden dieren gesteriliseerd, ook op de eilanden. Maar nu zijn de 14 vaste medewerkers en de vrijwilligers de wanhoop nabij. Door de economische crisis hebben helaas de meeste kleine opvangcentra de deuren moeten sluiten. Van dierenbescherming is in Griekenland nauwelijks nog sprake. Helaas is het voor WereldAsielen niet mogelijk om de financiële problemen van dit Griekse asiel op te lossen. Net als

bij onze andere projecten doen we echter onze uiterste best om mee te denken en zoveel mogelijk geld over te maken voor medische kosten en voer. Het asiel heeft altijd een onmisbare rol vervuld in Athene en omgeving en sluiting zou een absolute ramp betekenen. Mevrouw Beels heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 87 jaar bereikt en zij is heel blij dat WereldAsielen ook de zorg voor het asiel in Koropi heeft overgenomen. Op 29 oktober van dit jaar bestaat het asiel 20 jaar en de

Hellenic Animal Welfare Society maar liefst 40 jaar! Laten wij hen op die datum verrassen met een mooie donatie uit Nederland voor voer voor de dieren. Om deze speciale inzamelingsactie te stimuleren, zullen wij alle donaties verdubbelen!

Namens alle Griekse zwerfdieren hartelijk dank!



Doet u mee?
Uw donatie o.v.v.
project 9, asiel Koropi.

"Ik ben geen heldin"

Carmona, Spanje
Sinds 2012 steunt WereldAsielen Berta Cardona Godoy, een geweldige vrouw die in haar eentje al sinds 2002 in Zuid-Spanje zo'n 60 honden en katten opvangt in en rond haar woning.

Ze vangt niet ieder loslopend dier op. Berta ontfermt zich met onvermoeibare energie over de meest verwaarloosde, zieke en mishandelde dieren: honden en katten die zijn aangereden, dieren die half verdronken in een put zijn achtergelaten, een zak met puppy's

in een vuilnisbak, slachtoffers van hondengevechten en ga zo maar door ... Samen met enkele dierenartsen helpt ze deze arme honden en katten te herstellen of te laten steriliseren en zoekt ze vervolgens een goed tehuis voor hen. Dieren die niet meer geplaagd kunnen worden, houdt ze in een destijds door haar toenmalige echtgenoot aangebouwd verblijf. WereldAsielen vindt mensen zoals Berta een heldin. Zij is iemand die tegen de verdrukking in, inmiddels verlaten door haar echtgenoot, dagelijks vele dieren verzorgt, troost en een veilige haven biedt. Zelf spreekt ze dit tegen. "Ik ben

geen heldin, maar slechts een arme vrouw die lijdt onder het lot van zoveel mishandelde, achtergelaten en hongerige dieren. Die iedere dag vecht om hun honger en dorst te stillen, hun wonden te verzorgen en hun vertrouwen in mensen terug te geven. De hopeloze gevallen wil ik zonder verder lijden laten inslapen. Dat doet me pijn, maar ik heb er ook vrede mee. En op deze wijze komt er weer een plaatsje vrij voor een ander dier ..." WereldAsielen heeft diep respect voor mensen als Berta.

Als zij dit zware leven volhoudt, dan kan en wil WereldAsielen niets anders dan haar terzijde staan.

Helpt u mee?
Uw donatie o.v.v. **project 93, zwerfdierenopvang Carmona, Spanje**



Draag ook een steentje bij!



Vervolg pagina 1

Zij coördineert o.a. de voedselbevoorrading, onderhoudt het contact met de dierenartsen, organiseert sterilisatie-projecten en daarnaast probeert ze ook nog de inmiddels genezen en gesteriliseerde dieren te herplaatsen. Een onmisbare schakel dus.

Het zal duidelijk zijn dat deze werkzaamheden meer dan een dagtaak zijn voor Indira. Voor haar is het dag in dag uit vechten tegen de bierkaai, omringd door landgenoten die veelal onverschillig zijn ten opzichte van de zwerfdieren-problematiek. Zo is het voor haar heel moeilijk om geschikt personeel te vinden dat haar kan helpen in haar shelter; iemand die dezelfde liefde en respect toont voor dieren als zijzelf. Daarom komt al het werk, ook de fysiek zware klussen,

nog steeds op haar schouders terecht. En toch weet deze bewonderenswaardige vrouw zich staande te houden en is ze onvermoeibaar in haar strijd om het leven van duizenden zwerfdieren dragelijker te maken. Indira's shelter evenals de andere 3 projecten die WereldAsielen ondersteunt in Sri Lanka, zijn geheel afhankelijk van de donaties van WereldAsielen en krijgen geen steun van andere organisaties.

De donaties die Indira tot op heden heeft ontvangen, zijn benut voor voedsel, medicatie en sterilisatie. Er blijft weinig of niets over om het onderhoud van haar shelter te bekostigen. In Indira's shelter is gelukkig voldoende ruimte om zwerfdieren op te vangen. Alleen loopt Indira in de dagelijkse praktijk voortdurend tegen het probleem

aan dat op dit moment vooral de honden onvoldoende gescheiden kunnen worden gehouden. Zo worden de jongere, veelal zwakkere dieren blootgesteld aan contact met zieke dieren met alle gevolgen van dien...

Ook ontstaan problemen rondom het voeren, aangezien de zwakkere exemplaren niet voldoende kunnen bemachtigen en er onnodig veel stress ontstaat. Bovendien zijn er onvoldoende schuilgelegenheden zoals hokken, waar de honden zich in de schaduw terug kunnen trekken bij de veelal hoge temperaturen.

Het bouwen van extra (quarantaine) kennels en hondenhokken zou betekenen dat Indira de dieren nog beter kan helpen, zodat hun kansen op een betere toekomst worden vergroot!



Wilt u hieraan uw (bouw) steentje bijdragen? Elke euro is hard nodig.

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen. Namens de dieren en Indira ontzettend bedankt!



Wilt u ook dit project steunen?

Maak dan een bedrag over naar de rekening van WereldAsielen. Vermeld bij uw donatie: PO4, Bouw kennels Indira

Alvast heel veel dank!

Dringend vervoer nodig!



Kutahya, Turkije

De trouwe WereldKrant-lezers herinneren zich vast nog wel ons project Kutahya in Turkije, waar Sunay Birsen en haar zoon Levent er elke dag op uit gaan om ervoor te zorgen dat de zwerfhonden en katten in Kutahya te eten krijgen. Inmiddels steunen wij dit project alweer zo'n 8 jaar dankzij uw hulp en we hopen dit nog vele jaren te kunnen doen.

Sunay doet dit werk al zo'n 24 jaar, 365 dagen per jaar. Door weer en wind gaan Sunay en Levent erop uit om zoveel mogelijk buikjes te kunnen vullen. Dit kunnen ze onder andere doen dankzij donaties vanuit WereldAsielen voor droogvoer en door naar slachterijen te gaan, soms wel 20 km verderop, omdat er in de stad niets te krijgen is. Om bij de voederplaatsen van de zwerfhonden te komen, moeten

Sunay en Levent een behoorlijk eind rijden, aangezien de gemeente de honden buiten de stad dumpst. Regelmatig krijgen ze ook te maken met gewonde of zieke dieren, waar hun hulp voor wordt ingeroepen, en ongeacht het tijdstip gaan ze ernaartoe.

Zo heeft u in eerdere WereldKrant- edities al kunnen lezen over Cakir, de aangereden pup met een dwarslaesie en de zware winter van vorig jaar, waardoor de voorraad voer al heel snel opraaakte en de honden gewoonweg niets meer te eten zouden krijgen, omdat Sunay er geen geld voor had. Dankzij uw gulle donaties is Cakir geopereerd en zijn de meeste honden de winter van 2014 goed doorgekomen. Maar twee maanden geleden bereikte ons zeer vervelend nieuws. Naast de dagelijkse strijd om genoeg voer voor de honden en katten te vinden, heeft Sunay er een nog groter probleem bijgekregen. De auto

waarmee Sunay en Levent elke dag eropuit trekken om de honden te voeren, is op. De auto heeft al verschillende keren met panne gestaan en daardoor konden de honden niet gevoerd worden, gewoonweg omdat er heel weinig mensen bereid zijn hun auto uit te lenen en van de gemeente hoeft Sunay niets te verwachten. De monteur heeft een andere auto geadviseerd, daar het elke keer repareren van de auto water naar de zee dragen is en de auto heel erg oud is. De reparaties zijn vrij kostbaar, hetgeen een groot gat in het al kleine budget slaat.

U begrijpt dat een andere auto van levensbelang is voor de honden en katten, want zonder auto kan Sunay de dieren niet voeren, de gewonde en zieke dieren niet ophalen, noch slachtafval en brood ophalen. De grote afstanden die afgelegd moeten worden om bij de honden te komen, maken het ook niet gemakkelijker. Sunay heeft zelf

al dikwijls bij de lokale instanties aangeklopt, maar krijgt steeds weer nul op het rekest. Kortom, het interesseert de gemeente niets.

U zult begrijpen dat toen dit nieuws ons ter ore kwam, we niet rustig konden afwachten. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om Sunay en Levent te helpen met het vinden van donaties voor een andere auto, zodat ze hun fantastische werk kunnen voortzetten. Echter, we kunnen dat niet alleen. Daarom vragen we u om Sunay en Levent te helpen met een donatie voor een andere auto.

Sunay wordt 22 november a.s. 69 jaar en het lijkt ons een geweldig cadeau om haar te kunnen vertellen dat er genoeg geld is ingezameld voor een andere auto. Sunay leeft voor haar dieren en een mooier geschenk kan zij zich niet wensen.

Dit project steunen?
Vermeld svp bij de donatie
Project 52



KÜTAHYA

WALK WITH DONKEYS SANCTUARY

vervolg pagina 1

Nadat het echtpaar getuige was van een afgedankte ezels, vastgebonden aan een boom om te sterven, besloten deze twee mensen een toevluchtsoord te starten voor deze ezels, zodat hun eigenaren ze niet langer hoeven te doden. Om religieuze redenen wil men doorgaans niets weten van euthanasie, ook niet als het dier ondraaglijk lijdt.

Na jarenlang ploeteren eindigen ezels vaak in een ravijn, of vastgebonden aan een boom, om te sterven. In 2006 kocht het echtpaar hun eerste stuk land, dat met behulp van donaties inmiddels omheind is en bebouwd met schuilplaatsen (schaduw) voor de ezels. In 2011 werd dit de eerste officiële stichting voor ezelopvang op Kreta. In de ezelopvang van de familie Paton kunnen de afgedankte en veelal zwaar verwaarloosde dieren van een fijne oude dag genieten. Gelukkig krijgt de opvang langzaam meer bekendheid en biedt men nu zelf ezels aan bij de opvang. Ook nemen lokale ezeleigenaren steeds meer contact op met de familie Paton, als een ezels gezondheidsproblemen heeft. Het echtpaar heeft inmiddels de studie veterinaire paardenzorg gevolgd en weet veel voorkomende kwalen te behandelen. Ze zijn echter geen dierenarts.

Toen in 2011 bekend werd dat ook paarden op deze afschuwelijke manier werden afgedankt en Suzanne en Alistair na dagen zoeken 5 paarden aantreffen waarvan 2 reeds overleden, besloten ze dat ook deze dieren hulp nodig hadden. Een merrie, een jonge hengst en een weesveulen werden opgenomen in het toevluchtsoord. Helaas kon de jonge hengst niet meer gered worden. Naast de opvang van ezels en paarden, bezoekt de familie elke ezeleigenaar die om hulp verlegen zit. Afgelopen jaar kregen ze eenmalig hulp van een paardenarts, hoefsmid en tandarts. Deze hebben alle dieren in de opvang behandeld evenals een aantal dieren op het eiland.

Helaas is nog een paar weken terug een ezels geëuthanaseerd, omdat deze er zo slecht aan toe was dat ze het, ondanks alles medische zorg en liefde, niet gered heeft. Een enkel voorbeeld om aan te tonen hoe hard dit toevluchtsoord nodig is! De familie Paton krijgt geen hulp van de lokale bevolking en doet alles alleen. Ze werken praktisch dag en nacht. Het werk is bijna niet meer op te brengen door twee personen. Afgezien van de verzorging van de ezels in de opvang en de bezoeken aan lokale ezeleigenaren dump



de lokale bevolking ook nog eens honden en puppy's bij deze familie. Wat heeft dit bijzondere toevluchtsoord nodig? De familie Paton wil heel graag een gedegen vrijwilligersprogramma opzetten. Op het nieuwe omheinde land moeten schuilplaatsen komen voor de dieren, met schaduwplekken. Bovendien zijn ze dringend op zoek naar een hoefsmid, paardenarts en tandarts die twee keer per jaar de dieren in het toevluchtsoord en op het eiland willen bezoeken. Veelvoorkomende gezondheidsproblemen zijn de hoeven en het gebit. Hiernaast hebben de dieren het zwaar te verduren door het ijzeren (verroeste) halster wat ze constant dragen, dat vaak wonden op de huid veroorzaakt.

Als laatste wens wil de familie Paton graag een informatiecentrum starten, met voorlichting

aan de kinderen van het eiland, om te leren hoe je voor een ezels hoort te zorgen. Zowel de kinderen als de ezels zouden hier veel baat bij hebben! De paarden en ezels hebben erg te lijden onder de Griekse crisis, er is hulp nodig om te voorkomen dat deze dieren weer worden achtergelaten om te sterven!

Dit project steunen?

Vermeld svp bij de donatie
Project 75



Nieuw telefoonnummer

Per 1 juli 2015 heeft WereldAsielen een nieuw telefoonnummer. Het 030-nummer wordt vervangen door: **06 - 12 50 52 49.**

Dit houdt niet in dat we nu 24 uur per dag bereikbaar zijn, want nog steeds werken we uitsluitend met vrijwilligers. Dit betekent dat de telefoon opgenomen wordt tussen de betaalde baan en bijvoorbeeld het boodschappen doen door. Het is eenvoudiger een e-mail te sturen naar info@wereldasielen.nl. Zoals met alles doen we ons best, maar hopelijk heeft u er begrip voor als telefonisch contact niet meteen lukt. Dank u!



Moreni, Roemenië

Enige maanden geleden heeft het asiel van Happy Dogs Moreni in Moreni, Roemenië, mede dankzij de steun van WereldAsielen, een speelveld gemaakt voor de honden in het asiel.

Op dit speelveld kunnen de honden vrij en veilig hun poten even strekken, lekker ravotten met hun soortgenoten, beetje rollen in het gras en nieuwe plekjes besnuffelen. Ja, eigenlijk alles wat een hond de hele dag zou moeten en kunnen doen... Onlangs heeft een project-medewerker van WereldAsielen

(op eigen kosten en gelegenheid) een bezoek gebracht aan Roemenië en uiteraard ook het speelveld in Moreni bezocht. Heerlijk om te zien hoe blij honden vol enthousiasme gebruik maken van het speelveld!



Verzoek aan onze donateurs

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een betaling het 16-cijferige betalingskenmerk te vermelden? Dit maakt het verwerken van uw betaling een stuk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking.



Stichting WereldAsielen • Postbus 8040 • 1180 LA Amstelveen
Telefoon 06 - 12 50 52 49 • info@wereldasielen.nl

ING bank 12 45 46 • IBAN: NL12 INGB 0000 1245 46 • BIC: INGBNL2A
Triodos Bank 19.83.42.756 • IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
BIC TRIONL2U • KvK 30199950 • ANBI 8139.21.600
www.wereldasielen.nl



Wel of geen WereldKrant?

Wij proberen ons adressenbestand actueel te houden. Wij krijgen echter regelmatig kranten terug vanwege verhuizing of overlijden. Als uw gegevens veranderen, wilt u dat dan svp doorgeven via e-mail of post.

U bepaalt wanneer u betaalt

Bij de informatie die u van ons ontvangt, zit standaard een acceptgiro. Ook als u automatisch betaalt of net een donatie heeft gedaan. Het is voordeliger om iedereen dezelfde post te sturen, vandaar dat u altijd een acceptgiro aantreft.

Sieraden of oude bankbiljetten

Heeft u gouden, zilveren of van andere edelmetalen gemaakte sieraden, die u niet meer draagt? Of oude bankbiljetten? Wij zijn er rijk mee en kunnen met de inruilwaarde weer veel doen voor de zwerfdieren. Pak de artikelen goed in en vermeld ook uw afzendadres. Alvast hartelijk dank.

Belastingdienst betaalt mee

Meer dan €50: als u jaarlijks meer dan €50 doneert, dan kan het aandeel van de Belastingdienst oplopen tot wel 52%. Dat scheelt u veel geld.

Periodieke schenking: bij een periodieke schenking maakt u gedurende 5 jaar of langer elk jaar een door u gekozen bedrag over. Het minimale bedrag van de schenking is €50 per jaar, waaraan de Belastingdienst 34 tot 52% meebetaalt. U kunt zich aanmelden via de site: www.belastingdienst.nl/giften of de overeenkomst downloaden op www.WereldAsielen.nl

Legaat of erfenis: bij een legaat laat u in het testament een door u gekozen bedrag na. Bij een erfenis benoemt u WereldAsielen tot (mede)erfgenaam. Uw notaris kan u verder informeren. WereldAsielen is geheel vrijgesteld van belasting over legaten en erfenissen (erfgenamen betalen doorgaans 20 tot 40% belasting).

Ons doel

WereldAsielen streeft ernaar om de leefomstandigheden van zwerfdieren te verbeteren door structureel fondsen te werven voor (acute) medische hulp en voedsel t.b.v. kleinere tot middelgrote asielen of hulpprojecten. Vaak vindt dit plaats in een omgeving die

wordt geteisterd door armoede, oorlog of natuurgeweld. Het ondersteunen en stimuleren van sterilisatieprojecten zien wij als een primaire doelstelling, waarmee het duurzame en structurele karakter van ons handelen wordt benadrukt.

Wilt u meer weten?

06 - 12 50 5 2 49 of info@wereldasielen.nl