

# De WereldKrant

Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Lente/zomer 2018 nr. 55

## DE KATTENVOORVECHTER VAN KRETA

*Pieter Erades is een groot voorbeeld voor allen die een hart hebben voor dieren. Hij veranderde zijn leven compleet door uit Nederland naar Kreta te verhuizen om het welzijn van zwerfkatten op het eiland te verbeteren. Dankzij hem worden veel katten gered, gesteriliseerd en krijgen ze een nieuw baasje en een warm huis vol liefde. Met zijn daadkracht maakt hij een enorm verschil voor de Griekse dieren. Stichting WereldAsielen is trots op hem. Daarom willen we graag zijn prachtige verhaal met jullie delen. Hoe zou het leven van zwerfkatten er toch uitzien als er meer mensen als Pieter Erades zouden zijn?*

Kreta; een veelzijdig Grieks eiland met een rijke geschiedenis. Vandaag de dag denkt men vooral aan de prachtige kanten van dit eiland in de Middellandse Zee: De mooie witte of rotsachtige stranden, de heuvelachtige gebieden en de cultuur. Kreta bezit alles voor een ideale vakantiebestemming...

Maar wanneer je met een groot dierenhart aankomt op het eiland, zie je meteen datgene dat je alleen in de ergste nachtmerries

dacht tegen te komen. De zonnige kant van het eiland maakt dan plaats voor de barbaarse omstandigheden waarin dieren verkeren. Het leed van de zwerfdieren op Kreta wordt in de brochures niet vermeld, maar is een belangrijk aspect van het eiland. Veel katten en honden worden op straat geboren en krijgen te maken met ziekte, ongelukken en vooral de wreedheid van mensen. Vergiftiging van katten is hier een dagelijkse praktijk, omdat ze volgens de politiek en bevolking voor overlast zorgen. Dieren worden vaak gezien als



een object. Vele overleven de meedogenloze omstandigheden niet.

Dit afschuwelijke feit viel ook Pieter Erades jaren geleden op. Maar waar veel toeristen terugkeren naar huis

Lees verder op [pagina 2](#)

# DE KATTENVOORVECHTER VAN KRETA

en proberen te vergeten wat ze op Kreta hebben aanschouwd, kon hij dit niet. Pieter deed wat voor hem noodzakelijk was en verhuisde naar Kreta om te strijden tegen deze praktijken.

Hij startte in 2005 zijn opvang om Griekse katten een kans te geven en hun leven te verbeteren. De oprichting van P and M Cats Care Crete in Sitia en Heraklion werd werkelijkheid. Dit deed hij samen met de Griekse Maria Kaffatou. P and M staat dan ook voor de namen Pieter en Maria. Want deze dierenvrienden met één gezamenlijk doel wisten dat je met z'n tweeën sterker staat dan alleen. Mede dankzij diegenen die hun leven in dienst stellen van het welzijn van de Griekse zwervkatten is er weer hoop en besloot Wereld-Asielen een paar jaar geleden dit geweldige initiatief, bij ons bekend als project 11, te steunen.

Het nieuwe leven van Pieter in Sitia ziet er heel anders uit dan toen hij nog in Nederland woonde. Bij het ontwaken 's morgens vroeg wordt hij begroet door ruim 60 gelukkige katten. Stuk voor stuk zijn ze gek op hem en deze liefde is wederzijds... Enthousiast lopen ze om hem heen

waarna hij ze voorziet van ontbijt en een hoop knuffels. Vervolgens wordt de schoonmaakronde van de kattenbakken uitgevoerd, een flinke en niet de leukste klus... Maar het hoort er voor Pieter gewoon bij. Wanneer deze klus is geklaard begint de persoonlijke verzorging, waarbij de zieke en gewonde katten worden voorzien van zalf, oogcrème en pilletjes. Hetzelfde ochtendritueel wordt ook voor de 4 in Sitia aanwezige honden gedaan. Daarna begint de dagelijkse voerronde van de kattengroepen in het stadje. Pieter verzorgt ook deze groep straatkatten. Hij kijkt of iedereen aanwezig is, of er nieuwe katten zijn en hoe het met de gezondheid staat van de beestjes.

Vaak staan voor de tuin van zijn opvang nieuwe katten of honden. Pieter hoopt dat de dieren toevallig op de geur af zijn gekomen van de andere dieren. Maar helaas worden deze meestal achtergelaten omdat de bevolking ze kwijt wil. Pieter treft ze uitgemergeld of ziek aan en neemt ze op. Op woensdag komt de dierenarts langs zodat controles, sterilisaties en extra verzorging plaatsvinden. In noodgevallen of voor uitgebreidere diagnostiek gaat Pieter met ze naar Heraklion, op 180 km van Sitia. Daar

komt hij aan bij de opvang van Maria, de andere tak van P and M Cats Care Crete. In de avond, na een rit van 3 uur, keert Pieter terug naar zijn grote kattenfamilie. De katten zijn blij om hun redder weer thuis te zien komen. Dan begint het moment van knuffelen en het voorzien in alles dat de dieren nodig hebben.

Als Pieter deze bijzondere stap niet had gezet, hadden de zwervkatten van Sitia nooit geweten wat het is om liefde te krijgen. Ze hadden alleen, in angst en pijn, een kort en meedogenloos bestaan gekend.

Op Kreta is helaas weinig aandacht voor de bescherming van zwervkatten en de kosten voor voer en medische ingrepen zijn hoog. Zonder mensen zoals Pieter worden de dieren aan hun vreselijke lot overgelaten. Daarom is de steun van buitenlandse donateurs en organisaties noodzakelijk.

Bent u ook zo onder de indruk van deze geweldige kattenman en wilt u hem en de zwervkatten op Kreta helpen? Vermeld dan svp Project 11 bij uw donatie.



# MIJN NAAM IS TANO EN IK BEN GEEN AFVAL...

**Zo heel af en toe is er zo'n verhaal dat je niet meer loslaat. Hoewel we heel regelmatig via de vrijwilligers van de projecten horen van al het afschuwelijks dat dieren wordt aangedaan, is er soms een verhaal dat je niet meer loslaat en uit je slaap houdt.**

Dit is het intens verdrietige relaas van Tano, een 10-jarige Franse bulldog..... Tano woonde tot voor kort bij een gewoon echtpaar in een gewoon huis in Andalusië, Zuid-Spanje.

Toen werd hij ziek: hij ging slechter lopen en viel af. Uiteindelijk lukte het hem helemaal niet meer...

De eigenaar beloofde zijn echtgenote met Tano naar de dierenarts te gaan. Zonder dat zijn vrouw dit wist, wilde hij dat de hond direct geëuthanaseerd werd. De dierenarts gaf aan dat hier zonder een diagnose geen sprake van was.

Wat daarna gebeurde was onbeschrijflijk wreed...

In plaats van Tano dan maar weer mee naar huis te nemen, reed de eigenaar met het zieke dier naar een vuil-

stortplaats. Het oude mannetje dat er zo slecht aan toe was, werd met zijn kopje in een gat in de grond geduwd en bedekt met een oude televisie.... achtergelaten om in alle eenzaamheid te sterven....

Maar een wonder gebeurde: terwijl Tano zich met zijn laatste krachten probeerde te bevrijden, trok hij de aandacht van een toevallige voorbijganger, een vrijwilliger van project 79, Siempre Contigo, die hem meenam naar de opvang. Door een dierenarts onderzocht, bleek Tano een tumor in de hypofyse en een aantal botbreuken te hebben. Hoe hij daaraan gekomen was, wist niemand...

Aangezien de hond gechipt was, kwam de politie bij de eigenaar terecht en het enige verweer was dat hij de hond had achtergelaten in de wetenschap dat Tano al overleden was. De vrijwilligers van Siempre Contigo zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze man gestraft gaat worden.

Op dit moment is de behandeling van Tano reeds gestart en de kans op genezing is aanwezig.

Heel Siempre Contigo hoopt op een happy end. Niet alleen voor Tano zelf, maar ook voor alle andere stum-



Wilt u helpen?  
Vermeld dan svp Project 79  
bij uw donatie.

perds die eenzelfde lot ondergaan en niét op tijd gevonden worden.

Een dure behandeling zal nodig zijn. Een groot bedrag voor een kleine, oude hond...

WereldAsielen wil in dit specifieke geval graag een bijdrage leveren om het moreel bij Siempre Contigo wat op te vijzelen én voor dit dappere diertje dat liet zien dat hij wil vechten voor zijn leven en niet opgaf..

Wilt u helpen? Dat kan door een donatie te doen onder vermelding van Project 79, Tano, Siempre Contigo. Onze hartelijke dank!

## DAG EN NACHT NAT VAN DE REGEN...

**Kun je je voorstellen dat je de hele dag nat van de regen bent, zelfs als je slaapt?**

**Dat is zo ongeveer de situatie die de honden van project 90 in het hondenasiel San Francisco de Assis in Malagón, Spanje, meemaken.**

Als Nederlander weet je goed hoe het voelt om in de winter in een regenbui te staan.

“Hè bah, klein kikkerland!”, denk je dan. Maar je weet ook dat je daarna

weer in een warm en droog huis zult verblijven.

Veel honden hebben die gelegenheid niet, want ze hebben geen warm en droog huis.

We brengen dit Spaanse asiel onder uw aandacht, omdat de dieren en hun verzorgers het er op dit moment zwaar hebben.

Het asiel krijgt al sinds 2011 hulp van WereldAsielen. Dankzij u, onze donateurs, is het voor veel honden mogelijk in dit asiel een veilige plek te hebben



# DAG EN NACHT NAT VAN DE REGEN...

waar ze kunnen verblijven totdat ze een nieuw thuis vinden. Dit laatste is zoals u weet niet het werk van Wereld-Asielen, dat alleen ter plaatse hulp biedt.

Nieves is de coördinator en drijvende kracht achter al het werk. Zij is elke middag en in de weekenden aanwezig in het asiel. Ze wordt hierbij ondersteund door Alfonso, de betaalde kracht, die er elke ochtend van maandag tot en met vrijdag werkt. In het weekend zijn er ook drie andere vrijwilligers die meehelpen.

Nieves zorgt voor de intake en het vervoer van de honden, hun bezoek aan de dierenarts, vindt een thuis voor ze en ze doet alle administratie. Zij zal nooit nee zeggen als 's avonds laat nog een hond opgehaald moet worden om hem daarna veilig naar het asiel te brengen.

Zo ook Zander, een prachtige reu, die in een waterput was gevallen en bij toeval door een vrijwilliger van het asiel werd ontdekt. Het beestje, sterk vermagerd en onderkoeld door het ijsskoude water op de bodem, kon er zelfstandig niet meer uit komen. Gelukkig lukte het de brandweer hem eruit te halen en werd Zander naar het asiel gebracht.

Er verblijven op dit moment 110 honden en bijna elke dag komen er nieuwe dieren binnen. Meer dan de helft van de honden in



het asiel zijn jachthonden, die door hun baasjes verlaten worden, omdat ze te oud zijn of niet meer goed presteren. De situatie van de jachthonden in Spanje is nog steeds erg slecht. Na het jachtseizoen worden veel honden op afschuwelijke wijze afgemaakt of verlaten. San Francisco de Assís is een van vele asielen die deze honden opvangt en ze een nieuw thuis probeert te geven.

Op dit moment verblijven ook veel honden in het asiel die potentieel gevaarlijk worden genoemd. Deze rashonden, zoals de Amerikaanse pitbull-terriër en de rottweiler, zijn een aantal jaren geleden veelvuldig gefokt omdat ze "in" waren. Nu een strengere wetgeving van kracht is voor het houden van deze honden, worden ze veelal afgedankt. De asielen zitten er vol mee, want niemand wil ze adopteren.

Zoals u kunt lezen is het dus niet gemakkelijk werken in San Francisco de Assís en zeker niet als het weer ook

nog tegenzit.

De laatste weken was sprake van hevige regenval in dit

deel van Spanje en is ook in Malagón is in een korte periode meer dan 75 mm water gevallen. Men dacht dit jaar goed voorbereid te zijn op slecht weer, maar de hondenverblijven vertoonden veel lekkages en zijn ook niet geïsoleerd, waardoor de honden het erg koud en nat hebben gehad.

Stel je voor, de hele dag in een natte ruimte zitten met nachttemperaturen onder het vriespunt!

De heftige regen- en stormbuien hebben er voor gezorgd dat de verblijven nu in nog slechtere staat verkeren dan voorheen. De daken moeten nodig vervangen worden en bekleed met isolatiemateriaal, zodat de honden voldoende beschermd zullen worden tegen de extreme weersomstandigheden.

Wilt u meehelpen om deze honden een goed dak boven hun hoofden te geven, zodat ze kunnen genieten van een droog en aangenaam verblijf? Alvast hartelijk dank van Nieves, haar medewerkers en alle honden!



Wilt u helpen?  
Vermeld dan svp Project 90  
bij uw donatie.

# HONDENHOKKEN VOOR ORASJE

Na bijna 10 jaar trouwe dienst waren de hondenhokken in het asiel van project 18, beter bekend als Orasje in Bosnië tot op de draad versleten. Tijd voor vervanging.

Er werd een oproep gedaan op Facebook en diverse websites voor financiële steun: Een hok zou ongeveer 45 euro gaan kosten. Er werd gelukkig



heel veel gehoor gegeven aan de oproepen, waardoor de 150 hokken konden worden gefabriceerd.

Guido van Dieten nam de leiding op zich en zorgde samen met een groep van vijftien vrijwilligers voor het voorbereiden van alle bouwpakketten: Panelen werden op maat gezaagd, zodat de hokken gemakkelijk konden worden vervoerd naar Orasje.

Een deel van de hokken is reeds in het asiel gearriveerd, de rest volgt in de komende maanden. Het transporteren naar Bosnië via vrachtverkeer is kostbaar en bijzonder ingewikkeld, maar is doordat het bouwpakketten zijn een stuk gemakkelijker gemaakt. De hokken worden in het asiel in elkaar geschroefd en dan zijn ze klaar voor gebruik.

Tevens zijn ze geïsoleerd, wat maakt dat ze beschutting bieden tegen de bittere koude gedurende de winter en tijdens de hete zomers zorgen ze voor verkoeling.



Er is de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid werk verricht; dat vinden wij bewonderenswaardig...

We willen alle donateurs heel erg bedanken voor hun steun en we willen de vrijwilligers en Guido laten weten dat we al hun inspanningen enorm waarderen. De honden verdienen deze beschutting enorm en het is geweldig om te zien dat ze direct gebruik maken van hun nieuwe comfortabele verblijven!

Wilt u helpen?  
Vermeld dan svp Project 18  
bij uw donatie.

## NIEUWS VAN HET BESTUUR

Graag willen we u op de hoogte brengen van een aantal veranderingen dat onlangs door het bestuur is genomen.

De oplettende lezer zal het al zijn opgevallen: Deze WereldKrant verschijnt een maand later dan normaal en dit heeft u goed opgemerkt. WereldAsielen heeft namelijk besloten deze krant nog slechts drie keer per jaar uit te brengen. De voornaamste reden hiervan is kostenbesparing. We beloven u dat de overgebleven drie WereldKranten per jaar met dezelfde grote zorg en liefde zullen worden samengesteld en vervaardigd. En natuurlijk kunt u het laatste nieuws ook vinden op onze prachtige website en op de Social Media. Op deze manier mist u gelukkig niets.

Een tweede grote verandering is het beëindigen van het lidmaatschap bij het CBF, het keurmerk voor goede doelen. Hoewel we hier een aantal jaar geleden met groot enthousiasme en veel energie aan zijn begonnen, heeft dit keurmerk helaas voor ons niets opgeleverd. Ten tijde van de economische crisis en de terugloop van donateurs hoopten we dankzij dit keurmerk en met de hulp van het CBF meer mogelijkheden voor fondsenwerving te creëren. Helaas is dit niet gelukt en heeft het bestuur besloten de tijd, geld en energie te besteden aan zaken die wel iets opleveren: onze prachtige projecten.

Vervolgens graag uw aandacht voor zaken die al eerder aan de orde zijn gesteld:

**Zou u zo vriendelijk willen zijn uw emailadres door te geven aan ons? Dit kan op verschillende manieren: per email aan [info@wereldasielen.nl](mailto:info@wereldasielen.nl) of door het contactformulier op de website in te vullen. Ook dit is bedoeld uit oogpunt van kostenbesparing en u zo veel mogelijk per mail op de hoogte te kunnen houden en niet per dure papieren post. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van de papieren WereldKrant: indien u deze niet langer wenst te ontvangen, maar over wil stappen op de digitale versie, verzoeken wij u ook dit aan ons door te geven.**

Voor het overige wensen wij u veel leesplezier!

# EEN VRIJWILLIGER STELT ZICH VOOR ...

Hallo allemaal,

Als nieuwe projectmedewerker van WereldAsielen wil ik me graag voorstellen.

Mijn liefde voor dieren zat er, zoals bij zovelen, al van jongs af aan in. Vroeger liet ik de buurthonden uit en was er ergens een gewond diertje, dan kwam het bij ons thuis terecht. Tegenwoordig is dit niet anders en hebben we ondertussen thuis een zwerfhondje, drie zwerfpoezen en een hamster, die niet meer welkom was bij zijn baasje...

Voorheen was ik vrijwilligster bij de Stichting Dierenopvang Bosnië en ben ik een paar keer mee geweest op reis daarheen. Waar ik blij van werd tijdens die reizen was de passie en liefde die je gezamenlijk deelt voor de (zwerf)dieren. Wat verdrietig maakte was de ellende die je zag. Dat is de reden dat ik mij ook wil inzetten voor WereldAsielen. Het toch iets kunnen doen, ook al is het maar nog zo klein.



“Mijn” project is geworden project 79: Siempre Contigo, Rota in Spanje. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met het asiel daar.

Verder houd ik mij in het dagelijks leven op werk bezig met HR, ben ik dol op lezen, zowel literaire boeken als boeken waarin het gaat over het gedrag van de mens. En bezoek ik graag met mijn man nieuwe restaurants.

Nicole

## DANK UIT VIGO

In de laatste WereldKrant deden wij verslag van de angstige momenten in ons kattenasiel in Vigo. Vorig jaar oktober werden Portugal en Spanje enkele weken geteisterd door hardnekkige bosbranden; het grote aantal brandhaarden maakte de omstandigheden in het asiel en het leven van de vrijwilligers nog hectischer dan normaal. Tsja, wat is normaal kun je je afvragen als je met een heel klein team de enorme verantwoordelijkheid draagt voor meer dan 250 katten? En daar kwamen door de vele branden dagelijks nog vele dieren bij, waaronder een groot aantal katten dat wegens brandwonden en inhalatietrauma direct door de dierenarts moest worden behandeld. De vrijwilligers vreesden gedurende enkele



weken niet alleen voor de levens van hun geliefde dieren; enkele van hen moesten zelfs vanuit hun eigen huis geëvacueerd worden. Stress, stress en nog eens stress.

Maar ... zoals vaker gebeurde, reageerde u begripvol naar aanleiding van dit artikel en doneerde royaal. Deze belangrijke blijk van medeleven hebben wij natuurlijk direct met Fátima, onze contactpersoon in Vigo, gedeeld. Namens Fátima én het team van WereldAsielen heel hartelijk dank voor uw steun.

### Ons doel

WereldAsielen streeft ernaar om de leefomstandigheden van zwerfdieren te verbeteren door structureel fondsen te werven voor (acute) medische hulp en voedsel t.b.v. kleinere tot middelgrote asielen of hulpprojecten. Vaak vindt dit plaats in een omgeving die wordt geteisterd door armoede, oorlog of natuurgeweld. Het ondersteunen en stimuleren van sterilisatieprojecten zien wij als een primaire doelstelling, waarmee het duurzame en structurele karakter van ons handelen wordt benadrukt.

### Wilt u meer weten?

**06 - 12 50 52 49 of  
info@wereldasielen.nl**

## Verzoek aan onze donateurs

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een betaling het 16-cijferige betalingskenmerk te vermelden? Dit maakt het verwerken van uw betaling een stuk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking.



Stichting WereldAsielen  
Postbus 8040  
1180 LA Amstelveen  
T 06 - 12 50 52 49  
E info@wereldasielen.nl

**IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56**  
**BIC TRIONL2U**  
**KvK 30199950**  
**ANBI 8139.21.600**

[www.wereldasielen.nl](http://www.wereldasielen.nl)