

De WereldKrant

Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Zomer 2024 nr. 73

OVERVOLLE SHELTERS MET GETRAUMATISEERDE DIEREN

In de WereldKrant van juli 2022 hebben wij voor het laatst geschreven over project 47, het Gostomel asiel in Kiev, Oekraïne. De hoogste tijd voor een update dus!

Destijds vertelden we u al dat de schade aan het asiel door de oorlog werd geschat op 60.000 euro. Dankzij de vele donaties kon al snel begonnen worden met enkele herstelwerkzaamheden. Inmiddels is de oude gevel van de opvang, die na beschietingen op instorten stond, gerestaureerd. De kapotgeschoten ramen en kozijnen van een aantal bin-

nenverblijven zijn hersteld. Dankzij uw hulp zitten de honden en poezen er weer warm en droog bij. Er zijn vele nieuwe hokken en kennels bijgebouwd om geredde honden onderdak te kunnen bieden.

Behalve straathonden maken nu ook soldaten en speciale tanks deel uit van het straatbeeld. Kiev is op dit moment de meest veilige stad, maar de inwoners leven nog steeds in grote angst. Ze worden wakker van de raketaanvallen en moeten constant op hun hoede zijn. Een ogenschijnlijk veilige situatie kan in één seconde veranderen in een slagveld. Mensen leven bij de dag en zijn zich er erg van bewust dat ze iedere dag een geliefde kunnen verliezen.

In juni 2023 brak de dam door in Cherson. Dit was een catastrofe voor mens en dier. Mari en haar team zijn dagenlang bezig geweest met het zoeken naar achtergebleven honden en katten. Ze hebben uiteindelijk 60 dieren kunnen redden en opgevan-

gen in het asiel. Hier zitten op dit moment 520 honden en 130 katten, ruim 100 dieren meer dan vóór het uitbreken van de oorlog.

De honden in het asiel zijn heel angstig. Ze blaffen bij het minste of geringste. De honden die van de straat zijn gered, zijn behoorlijk getraumatiseerd. Ze hebben kneuzingen en bijtwonden over hun lijven, zijn



OVERVOLLE SHELTERS MET GETRAUMATISEERDE DIEREN VERVOLG

heel nerveus en hun gedrag en het karakter is moeilijk in te schatten. Veel honden zijn niet sociaal en zijn niet herplaatsbaar. Mari maakt zich daarom ernstig zorgen over de toekomst van haar honden. Alle asielen zitten vol en maar weinig mensen willen een dier uit het asiel adopteren. Wat gaat Oekraïne doen ná de oorlog?

Vrijwel iedere maand worden er 'Adopt me days' georganiseerd. In plaatselijke hotels en openbare gelegenheden worden ruimtes ingericht.

Mensen kunnen daar kennismaken met honden en katten, voorlichting krijgen over de verzorging en een dier adopteren. Zo probeert Mari weer plaats te maken in het asiel voor nieuwe dieren die opgevangen moeten worden. Hier houdt Wereld Asielen zich zoals u weet niet mee bezig. Ook zijn er aan de lopende band sterilisatiemarathons. Eigenaren kunnen langskomen met hun dieren en deze worden veelal gratis gesteriliseerd. Indien nodig zorgen de vrijwilligers voor vervoer.

Mari, de vaste medewerkers en alle vrijwilligers gaan onvermoeibaar door. Ze proberen er het beste van te maken.

Het minste wat WereldAsielen kan doen is financieel steunen, doet u alstublieft weer mee? Onze hartelijke dank!

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 47,
Kiev bij uw donatie.



EEN SPECIAAL PLEKJE IN HET HART VOOR HET 'HOSPICE' IN MASSANES

Alle projecten die door Stichting WereldAsielen worden ondersteund zijn ons even lief. Tegelijkertijd is het niet verwonderlijk dat bepaalde asielen en contactpersonen een speciaal plekje hebben in het hart van onze projectmedewerkers.

Dit is het geval bij ons Spaanse project 82: José en Anna in Massanes, Spanje. Onze projectmedewerker heeft deze fantastische mensen al meerdere keren op eigen kosten bezocht en tussen de bezoeken door heeft zij zeer regelmatig contact met

hen. Meestal neemt zij het initiatief, want José is 'als de dood' dat wanneer hij contact zoekt, de projectmedewerker zich verplicht voelt om direct in actie te komen. En dat laatste is nou precies wat deze bescheiden mensen niet willen. José en Anna realiseren zich namelijk heel goed dat zij niet het enige asiel zijn dat onze hulp keihard nodig heeft. Toch is de situatie in Massanes vaak zo nijpend dat dit echtpaar absoluut niet zonder de steun van WereldAsielen kan.



José en Anna hebben nog 'slechts' 40 honden, (het waren er ooit 150!), maar evengoed gaat er bijna geen week voorbij zonder bezoek aan de dierenarts. Bijna alle hon-

den variëren qua leeftijd van oud tot stokoud en hebben stuk voor stuk de gebruikelijke ouderdomskwalen. Daarnaast is er helaas ook regelmatig sprake van een spoedgeval en als iedere hond een volwaardig lid is van de familie, zoals bij José en Anna het geval is, dan proberen ze er natuurlijk alles aan te doen om het dier zo goed mogelijk te helpen of uit zijn lijden te verlossen.

Niet alleen deze dierenartskosten, maar ook een flinke hoeveelheid medicijnen, dieetvoer én onderhoud van het oude autootje drukken behoorlijk op de begroting. Het autootje dat José en Ana een paar jaar geleden gelukkig konden aanschaffen na een privédonatie van twee bestuursleden van WereldAsielen en hun partners. Een broodnodige donatie, aangezien het



echtbaar moet zien rond te komen van een zeer schamel pensioen.

Het is dus niet verwonderlijk dat onze maandelijkse financiële steun niet altijd toereikend is. En toch klaagt José nooit over de zware omstandigheden waaronder Anna en hij leven. Ook klaagt hij nooit over zijn eigen fysieke problemen zoals ernstige artrose, hartproblemen, hoge bloeddruk enz. De motivatie om voor zijn honden te zorgen is nog net zo groot als 40

jaar geleden en dat hij dagelijks hinder ondervindt van zijn lichamelijke ongemak weerhoudt hem er niet van om door te gaan. Ze moeten wel...

Zolang de honden in Massanes en José en Anna zelf dit leven volhouden, zullen wij er alles aan doen om hen ook de komende jaren te blijven steunen.

Kijkt u eens goed naar de foto's van deze lieve senioren (mens en dier) en hopelijk smelt u ook een beetje...

Wilt u in dat geval helpen met een donatie? Bij voorbaat hartelijk dank!!

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp
Project 82, Massanes
bij uw donatie.



DE BLIJE HONDEN EN KATTEN VAN HAJAR

WereldAsielen vraagt uw aandacht voor dit mooie project. Hoewel het officieel niet onder onze paraplu valt, heeft een van de bestuursleden af en toe contact met de Belgische Monique Moerenhout van stichting Straycare International, die het werk van deze jonge Marokkaanse vrouw ondersteunt.

Het gaat om de 33-jarige Hajar Aourz uit Salé, Marokko, die zich het lot aantrekt van de vele zwerfhonden en kat-

ten in haar land. Marokko staat niet bekend als een diervriendelijk land; dieren leiden vaak een miserabel bestaan en sterven jong.

Gelukkig zijn er mensen zoals Hajar die zich inzetten voor dierenwelzijn. Van jongs af aan kreeg zij via haar ouders liefde voor dieren mee en naarmate ze ouder werd wilde ze meer doen. Ze begon met een klein kattenasiel en heeft nu ongeveer 100 katten en kittens onder haar hoede. Dit kleine asiel heeft ze aan huis, waar



ze woont met haar moeder en zussen met hun gezinnen.

Daarnaast runt Hajar een opvang voor 150 honden. Ze vindt vaak moederloze dieren die gedumpt zijn, puppy's



en kittens worden regelmatig achtergelaten bij het vuilnis. Ze neemt deze stakkerdjes mee naar haar asiel, omdat ze het niet over haar hart kan verkrijgen om ze aan hun lot over te laten.

Hajar's voornaamste doel is het verminderen van dierenleed. Ze doet dit door sterilisatieprogramma's, het verstrekken van voedsel en medische zorg aan zieke of gewonde dieren. Hajar werkt nauw samen met dierenarts dr. Maryam Belrhiti. Deze dierenarts is steeds bereid de dieren te helpen, ook als er geen geld is.

Hajar doet dit fulltime en pendelt heen en weer tussen beide asielen. Omar, een goede vriend van Hajar biedt haar gelukkig ook hulp. Hij is handig en helpt haar met allerlei klussen in de twee asielen. Daarnaast regelt hij het vervoer met een oude pick-up truck. In het hondenasiel is geen stromend water, dus moeten ze altijd grote watercontainers halen.

Helaas krijgt Hajar geen materiële of financiële steun van de overheid; ze is volledig afhankelijk van donaties om haar werk te kunnen doen. Elke maand is het een uitdaging om de rekeningen te betalen. Hajar kan en wil zich eenvoudig niet voorstellen dat er een dag komt waarop ze haar dieren geen eten zou kunnen geven. Dat is haar grootste nachtmerrie.

Omar gaat vaak naar nabijgelegen markten waar hij vis of ander slachtafval krijgt voor de honden. De katten zijn wat kieskeuriger; daarvoor koopt Hajar maandelijks zakken droogvoer.

WereldAsielen maakt een diepe buiging voor jonge vrouwen als Hajar Aourz. Net als de Poolse Karina en



Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Hajar Aourz,
bij uw donatie.

Mari uit Kiev (in deze editie van de WereldKrant) hadden ze ook andere keuzes kunnen maken.

Wilt u haar steunen met een incidentele donatie? Veel dank namens Hajar, Monique en haar zwervertjes!

EEN ANDERE WIND...

Sinds het laatste bericht in de zomereditie 2023 van de WereldKrant over project 01, de kleine shelter in Porto Rafti, Griekenland, is er veel veranderd.

In dat bericht beschreef onze projectmedewerker dat er dankzij de steun van WereldAsielen en de zeer royale donateur mevrouw Helena Beels een begin gemaakt kon worden met de renovatie van het aller slechtste, meest troosteloze deel van de shelter, te weten ongeveer een derde deel.

Met deze financiële steun ging een droom van Kris en haar team in vervulling: een droog, beschut en tochtvrij verblijf voor de dieren.

De hoogbejaarde Helena Beels, die in haar werkzame leven zelf een aantal internationale asielen heeft gebouwd, raakte steeds meer betrokken en enthousiast en de donaties bleven komen. Inmiddels zijn er nog meer oude, vieze, armoedige en onveilige hokken vervangen en ondergaat de shelter een ware 'make over'.



Kris en haar team zijn sprakeloos, onmetelijk dankbaar en blij. Ze vertelt over de pijn die het haar tot voor kort deed om de honden in de shelter te zien. Te beseffen dat ze een 'opgesloten' leven lijden en het feit dat ze

[Lees verder op pagina 5](#)

EEN ANDERE WIND... VERVOLG

de aandacht en liefde van een eigen familie moeten missen is al erg genoeg, en het feit dat hun onderkomen zo koud, nat en schamel was, maakte het verdriet alleen maar groter. Goddank is hun leefomgeving zo ongelofelijk verbeterd dat Kris daar letterlijk niet meer wakker van hoeft te liggen.

De renovatie van de shelter straalt af op de dieren en de vrijwilligers. Het geeft een enorme boost voor de toekomst. Kris merkt dat de shelter 'op de kaart staat' en dat de houding van de lokale autoriteiten en de gemeentelijke dierenarts in gunstige zin verandert.

Daar komt bij dat de wet- en regelgeving in Griekenland ten aanzien van shelters verandert onder invloed van de EU. Er komen meer regels waar een shelter aan moet voldoen en een licentie zal moeten worden binnengesleept. Deze vereist onder andere dat er een huisje aanwezig is dat tevens als klein hospitaal dienst kan doen.

Kris en haar team kunnen het nauwelijks geloven, maar ook dit is reeds flink in aanbouw door de gulle donaties van Helena Beels.

U begrijpt inmiddels waarom Kris en haar team sprakeloos zijn...

Naast al het moois is er ook de realiteit dat het elke dag weer buffelen is om alle hondjes te verzorgen. De zorgen over genoeg voer en de schulden bij de dierenartsen gaan gewoon door. Ook al ziet de shelter er stap voor stap beter uit, alle steun voor de dagelijkse basisbehoeften is nog steeds heel erg hard nodig.

Mooie stenen zijn immers niet eetbaar...



Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp
Project 01, Porto Rafti
bij uw donatie.

In juni van dit jaar zal onze projectmedewerker de shelter weer op eigen kosten bezoeken en u op de hoogte houden van de vooruitgang.

En ook al lacht de toekomst dit project voorzichtig toe, blijft u alstublieft helpen? Heel hartelijk dank!

JE KAN ZE NIET ALLEMAAL REDDEN, MAAR JE KUNT HET WEL PROBEREN...

In de wintereditie 2022 van de WereldKrant schreven we sinds lange tijd weer over Karina Gajek van project 92 uit een dorp 30 kilometer verwijderd van Sandomierz, Polen.

Deze 35-jarige moeder van 2 zoon-tjes heeft daar een huis en een groot stuk land en runt een dierenhotel om in haar levensonderhoud te voorzien. Ze heeft geen

eigen opvang voor zwerfdieren, maar ze bekommert zich wel al 15 jaar om dieren die verlaten zijn en hulp nodig hebben. Dit kunnen ook egels, schildpadden, konijnen en fretten zijn. Recent ging het om een kippenei dat door de hen verlaten was en via Karina door een machine uitgebroed werd. De foto getuigt van het succes van deze actie.

Karina heeft 4 eigen oude honden en



een poes. Momenteel verblijven ook 6 andere honden bij haar, waaronder een 14 jaar oude hond met een zwaar verleden. Deze zal bij Karina blijven, voor de ande-



Wilt u ook meehelpen?
 Vermeld dan svp Project 92
 Karina Gajek bij uw donatie.

ren wordt een eigenaar gezocht. Deze dieren zijn gered uit een gemeentelijk asiel en leefden daar onder zware omstandigheden in de sneeuw.

De dagen van Karina zijn vol met uiteraard de zorg voor haar zontjes en het redden van (zwerf)dieren of andere stakkerds die hulp behoeven. Het uitlaten van haar honden, het steriliseren van de opgevangen dieren en het herplaatsen van geredde dieren uit de gemeentelijke asielen. Gelukkig heeft ze een groot netwerk. Daarnaast helpt Karina sinds het begin van de oorlog in Oekraïne aan de grens met inzamelingsacties en het zoeken naar verblijfplaatsen voor mens en dier. Ze heeft haar familie moeten beloven om in eigen land te blijven, maar haar vriend reist naar aangevallen dorpen in Oekraïne om te doen wat hij kan.

Haar droom is om ooit nog eens een eigen opvang te hebben op haar land waar mishandelde dieren kunnen worden opgevangen en waar educatie wordt gegeven over hoe op een respectvolle manier met dieren om te gaan. In potentie is dit mogelijk: haar land is 3 hectaren groot, er is een bos en een grote weide. Het benodigde geld is er nog niet, maar

stapje voor stapje probeert ze haar droom waar te maken.

Karina heeft een voorliefde voor oude honden. Zij heeft genoeg plek om deze in hun eigen tempo te laten leven en het breekt haar hart te weten dat deze oudjes vaak eindigen in een gemeentelijk asiel, een akelige, koude plek.

Er zijn momenten dat het Karina naar de keel grijpt. Er is zoveel dierenleed en alles wat ze doet lijkt weinig. Toch weet ze dat ze altijd zal blijven doen wat ze kan, afhankelijk van haar financiële middelen.

Haar lijfspreuk stuurde ze in het Engels: You can't save them all, but you can at least try.

WereldAsielen heeft groot respect voor deze jonge Karina Gajek, In een tijd waarin veel mensen voor zichzelf leven en het individualisme hoogtij viert is zij een baken van hoop.

Wilt u haar helpen haar droom stapje voor stapje te verwezenlijken? Alvast onze hartelijke dank!

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

De oplettende lezer is het misschien al opgevallen dat deze WereldKrant later op de mat is gevallen dan verwacht. Dit heeft te maken met het feit dat we hebben besloten per 2024 nog slechts twee edities te zullen uitbrengen in plaats van drie. Het spijt ons dit te moeten doen, maar vanwege het geleidelijk teruggelopen aantal projecten, is het niet altijd mogelijk stukjes te schrijven met voldoende nieuwswaarde. Op deze manier hopen we twee mooie WereldKranten voor u te kunnen blijven samenstellen. We hopen van harte op uw begrip.

Ons doel

WereldAsielen streeft ernaar om de leefomstandigheden van zwerfdieren te verbeteren door structureel fondsen te werven voor (acute) medische hulp en voedsel t.b.v. kleinere tot middelgrote asielen of hulpprojecten. Vaak vindt dit plaats in een omgeving die wordt geteisterd door armoede, oorlog of natuurgeweld. Het ondersteunen en stimuleren van sterilisatieprojecten zien wij als een primaire doelstelling, waarmee het duurzame en structurele karakter van ons handelen wordt benadrukt.

Wilt u meer weten?

06 - 12 50 52 49 of
info@wereldasielen.nl

Verzoek aan onze donateurs

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een betaling het 16-cijferige betalingskenmerk te vermelden? Dit maakt het verwerken van uw betaling een stuk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking.



Stichting WereldAsielen
 Postbus 8040
 1180 LA Amstelveen
 T 06 - 12 50 52 49
 E info@wereldasielen.nl

IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56
 BIC TRIONL2U
 KvK 30199950
 ANBI 8139.21.600

www.wereldasielen.nl