

De WereldKrant

Stichting WereldAsielen helpt zwerfdieren ter plaatse

Winter 2024 nr. 74

BLIJVEN DROMEN ...

De vrijwilligers van project 74, Proyecto Gato, Mordagans, Spanje, kopen ieder jaar meerdere Oudejaarsloten. Dit doen zij in de hoop ooit een mooie prijs te winnen en zo mogelijk hun droom kunnen waar maken.

Het geweldige team van dit enorme kattenasiel zou nl. niets liever willen dan de grond waarop het asiel staat aan te kopen en zo niet langer afhankelijk te zijn van de grillen van een huurbaas. Waar huurders in Nederland veelal goed beschermd worden, is dat in Spanje helaas niet het geval.

Al twee keer eerder is hen onverwachts de huur van het asiel opgezegd en moesten zij op stel en sprong een geschikte andere locatie zien te vinden voor meer dan 250 katten. Een ware nachtmerrie die de meiden van Proyecto Gato destijds heel veel stress heeft opgeleverd.

Maar het was het waard, want het terrein waar zij enkele jaren

geleden zijn neergestreken liet en laat voldoende ruimte voor uitbreiding en in 2021 konden de katten voor het eerst in jaren naar buiten in de door WereldAsielen gerealiseerde buitenrennen.

Een droom die uitkwam voor Fátima en haar team. Van deze "reis naar het licht" deden wij u in WereldKrant no. 66 verslag (deze editie is terug te lezen in het archief op onze website). Het ontbreekt deze dappere vrouwen absoluut niet aan realiteitszin en ze weten dat de kans heel klein is dat ze ooit in staat zullen zijn om eigenaar te worden van het grote stuk grond. Tot die tijd zorgen ze elke dag vol liefde en toewijding voor heel veel dieren die het op straat niet zouden redden ...



Dat dat niet altijd meevalt zult u begrijpen, want dagelijks worden zij geconfronteerd met zwaar mishandelde, zieke en aangereden dieren. Of soms zelfs met een hele kolonie zwerfkatten als deze plaats moet maken voor een projectontwikkelaar die er wil gaan bouwen. Het leven van een zwerfkatt is in Spanje niets waard

BLIJVEN DROMEN ... VERVOLG

en wij zijn supertrots op Proyecto Gato dat altijd weer in actie komt als er sprake is van een noodgeval of er lucht van krijgt dat er meerdere dieren tegelijk moeten worden opgevangen, omdat er simpelweg niemand anders is die het doet.

Gelukkig zijn deze dames wel wat gewend en wordt er altijd weer 'n plekje vrijgemaakt in het toch al overvolle asiel. Voor de nieuwkomers die zich zelfs in het asiel niet kunnen redden, wordt direct een geschikt gastgezin gezocht.

Momenteel leven er rond de 300 katten in de opvang in Morgadans. De kosten voor medische verzorging, voer, antivlooiemiddelen etc. rijzen de pan uit. WereldAsielen betaalt de maandelijkse huur en doet haar uiterste best om daarnaast af en toe ook nog een incidentele donatie te doen. Het zou fantastisch zijn als u als trouwe lezer en donateur ons hierbij wilt helpen zodat wij dit jaar hopelijk



Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Project 74, Morgadans bij uw donatie.

met een extra gift voor dit geweldige project kunnen afsluiten.

Heel hartelijk dank namens Fátima en haar team!



ZONDER AUTO GEEN HULP

Na afwezigheid van 6 jaar, mede door corona, is onze projectmedewerker eindelijk weer eens op bezoek bij project 52, Kütahya, Turkije. Helaas kan ze haar vriendin Sunay Birsan niet meer bezoeken, omdat deze vorig jaar overleed en haar zoon Levent met psychische problemen in een instelling verblijft.

Maar ze is van harte welkom bij opvolgster Sevgi Tola Keler, de opvolgster van Sunay. Samen met haar man Emin en goede vriendin Esmâ runt zij stichting KDHS met passie en positieve energie.

De projectmedewerker is op pad geweest met Esmâ om kipkarkassen en ander vlees op te halen bij verschillende slagerijen en supermarkten, uiteindelijk een flinke voorraad die de magen van 500 straathonden moet vullen. Deze groep leeft in het nationale park Enne en omgeving. Onderweg worden andere honden gevoerd die in een aanliggend dorp leven. De dieren worden niet alleen gevoerd, maar waar nodig wordt ook medische zorg verleend. Waar mogelijk worden honden en katten gesteriliseerd in een privékliniek tegen de kosten van 160 euro per hond en 55 euro per kat. Dit betaalt Sevgi uit eigen zak. Nadien worden de dieren



weer teruggeplaatst. De gemeente steriliseert ook, maar bij lange na niet voldoende helaas.

Woedend zijn Turkse dierenliefhebbers ook over de nieuwe wet die gemeenten verplicht alle zwerfhonden van de straat te



halen en op te sluiten in asielen, alwaar ze binnen 30 dagen geadopteerd dienen te worden, anders volgt de dood. Deze dierenliefhebbers geven aan dat straathonden bij de cultuur horen en hun vrienden zijn en in vrijheid dienen te leven. De wet is onder alle protesten inmiddels iets aangepast, maar in 2028 moeten alle gemeenten voldoende opvangplekken hebben gerealiseerd.

Na de voerronde in het nationale park en omgeving rijden ze 30 km verder om ook daar een groep honden van eten en medicatie te voorzien, b.v. tegen schurft.

Sevgi en haar team heeft behalve WereldAsielen geen financiële hulp. Wel verkopen ze soms oud ijzer en

karton om aan geld te komen en 1 keer per jaar wordt een festival georganiseerd voor de dieren. Ook staan collectebussen in diverse winkels en ontvangen ze soms de opbrengst van statiegeld.

Eenmaal terug in Nederland krijgt de projectmedewerker te horen dat er een nieuw probleem is opgetreden: de oude auto staat weer eens met pech bij de garage. Met een kleine donatie kon deze gelukkig weer worden opgelapt, maar voor hoelang is maar de vraag. Eigenlijk is hij al volledig afgeschreven, maar geld voor een andere auto is er eenvoudigweg niet.

Daar heeft Sevgi regelmatig slapeloze nachten van, want hoe moet ze haar werk doen zonder auto?? De verantwoordelijkheid die zij en de anderen voelen om de roedels zwerfdieren te helpen rust loodzwaar op haar schouders.

U zult begrijpen dat een chronisch tekort aan financiële middelen Sevgi verdriet en stress bezorgt...

Zolang de straathonden hun vrijheid nog behouden en de hulp van Sevgi en haar team nodig hebben, probeert WereldAsielen hen te steunen. Helpt u aub mee?



Uw donatie is welkom op bankrekeningnummer NL20TRIO 198342756

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp
Project 52, Kutahya
bij uw donatie.



OP WERKBEZOEK IN KOSOVO



De vrijwilligers zijn naast hun werk voor WereldAsielen soms betrokken bij andere projecten en dit geldt zeker voor ‘onze’ Suze Steenbergen.

Eind september 2024 vertrok zij voor een kleine week naar Kosovo, een voormalige provincie van Servië op het Balkanschiereiland, om te zien waarom de nog jonge stichting Animals Kosovo zo hard nodig is.



Hoewel dus geen regulier project van WereldAsielen, draagt ze deze stichting een warm hart toe.

Oprichter Sadri Sopi woont al 30 jaar in Nederland, maar zijn innerlijke onrust om het lot van mens en dier in zijn vaderland heeft hem altijd een

aantal keer per jaar doen teruggaan. Inmiddels niet meer alleen, maar met een geweldig team, ambitieus en liefdevol. De missie is om zo min mogelijk ongewenste dieren geboren te laten worden en na overleg met diverse overheden wordt sinds april jl volop gecastreerd. Dierenartsen ontvangen een vast bedrag van 45 euro per hond en 25 euro per kat.

Suze vertelt over haar ervaringen: “Ik ben nauw betrokken bij stichting Animals Kosovo, hoog tijd om naar Kosovo te gaan om de honden en katten met eigen ogen zien, voelen en ervaren!

De reis begon met het uitdelen van hulpgoederen waaronder voer, medische materialen en benches. Een grote opkomst van vrijwilligers en dierenartsen maakten het een waardevolle dag. Een mooi begin van een indrukwekkende week.

Samen met collega Sadri bezocht ik vijf tv-stations en diverse hoge ambtenaren om te praten over dierenwelzijn en onze visie, vooral omdat we graag een structurele verandering willen bewerkstelligen als het gaat om de omgang met dieren. We hopen hiermee een zaadje te hebben gepland.

We zijn ambitieus, dat moet ook wel. Want geschat wordt dat er ongeveer 50.000 honden en evenzoveel katten zijn in Kosovo. De stichting heeft dus nog een lange weg te gaan.

Naast de broodnodige lobby-werkzaamheden zijn we ook de straat op gegaan. Daar werd ik tegelijkertijd blij en verdrietig van. Overal zijn thuisloze dieren op de straten van Kosovo. Soms goed verzorgd, vaker verwaarloosd. Gelukkig is er een groot netwerk vrijwilligers en dierenartsen die begaan zijn met het lot van de dieren. Ze helpen door zoveel mogelijk dieren te castreren en zorgen voor ondersteuning bij medische noodgevallen.

Toch kwamen schrijnende gevallen op mijn pad, zoals een Kangal-dame, gedumpt op de snelweg. Ze had overduidelijk haar tijd gediend om pups te produceren en was achtergelaten om doodgereden te worden. Gelukkig kon ik haar veilig van de weg af krijgen door de snelweg op te lopen, auto's remden wel voor mij, niet voor de hond.

Daarna troffen we een klein teefje, zwanger en een gebroken poot. Ze zat op een plek waar ze zelfstandig niet was uitgekomen, maar gelukkig vonden wij haar en konden haar redden uit haar penibele situatie. Beide dieren werden ondergebracht bij een van de dierenartsen.

Helaas liep het minder goed af met een ongelooflijk lieve, gewonde hond die achtergelaten was nadat hij zichtbaar gebruikt was voor een wedstrijd met een andere vechthond. Eén van de vrijwilligers zou hem verzorgen en kijken of ze een plek kon vinden.



In de middag nadat we hem hadden aangetroffen werd hij doodgereden op de snelweg nabij. Ontzettend verdrietig...

Een grote wens is meer plekken waar medische noodgevallen kunnen worden ondergebracht. De dierenartsen waar wij mee samenwerken willen kleine opvangfaciliteiten creëren waar dieren in nood tijdelijk kunnen verblijven tot ze voldoende zijn hersteld. Naast castratie ligt daar de komende tijd de focus van Animals Kosovo.

Animals Kosovi vindt dat de zwerfdieren in Kosovo alle steun verdienen, doet u alstublieft mee?”

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp Kosovo,
bij uw donatie.



DOORGAAN ZONDER KLAGEN

Al ongeveer 15 jaar steunt WereldAsielen met regelmaat project 79, Siempre Contigo in Rota, Spanje. Het team van vrijwilligers is niet groot, maar wel vastberaden en klaagt eigenlijk nooit.

Evenmin doen ze vaak een beroep op WereldAsielen en moet de project-medewerker zelf aan de bel trekken alvorens ze een donatieverzoek doen. Om aan inkomsten te komen worden diverse activiteiten ontplooid, waaronder in eigen netwerk werven en op markten staan om aandacht te vragen voor hun asiel en spullen in te zamelen.

Momenteel verblijven er 90 katten en 70 honden. De katten zijn verdeeld over zes huiskamers en daar is ondanks een beperkt aantal vrijwilligers iedere dag iemand aanwezig. Dat laatste geldt ook voor de honden. Daarnaast voeren ze ook dieren buiten de poort.

Momenteel is sprake van een noodsituatie in een nabijgelegen woonwijk waar veel flatgebouwen staan. Een almaar groeiende groep zwervkatten werd door bewoners gevoerd.

Helaas, maar misschien ook wel begrijpelijk, werden ze wel gevoerd, maar niet gesteriliseerd, waardoor



de kolonie enorm groeide, met veel kittens en zwangere poezen in zeer slechte omstandigheden. Door de vereniging van eigenaren werd besloten het voeren te stoppen, maar daar is het probleem niet mee verholpen. De lokale overheid greep niet in wat betreft steriliseren, want het zou om een privéwijk gaan.

Geconfronteerd met deze situatie besloot het asiel Siempre Contigo tot actie over te gaan en te proberen zo veel mogelijk van deze katten te steriliseren, vaccineren en ontwormen. Iedereen weet tenslotte dat het weer terugplaatsen van gesteriliseerde dieren leidt tot een dierwaardig(er) bestaan, kleinere groepen en minder overlast. Een geweldige actie van deze vrijwilligers om naast hun reguliere baan en het werk in het asiel ook nog oog hebben voor de 'buren'.

Ten tijde van het schrijven van dit stukje, kwam het WereldAsielen ter ore dat een vrijwilliger een ongeveer 16-jarig hondje had gevonden in een onherbergzaam gebied, blind en doof en hoogstwaarschijnlijk achtergelaten door zijn eigenaar...De voorzitter van de stichting, Carmen Santos, kon het niet over haar hart verkrijgen om Alex, zo was hij inmiddels gedoopt, in het asiel op te nemen en nam hem mee naar huis. Inmid-



dels heet hij Abuelito (opaatje) en wordt hij liefdevol verzorgd door diverse familieleden. Bijgaande foto is helaas niet scherp, maar WereldAsielen wilde hem u niet onthouden.

Het mag duidelijk zijn dat ook dit project geweldig en belangrijk werk doet en onze steun hierbij van harte verdient. WereldAsielen zal hier dan ook zeker mee doorgaan, helpt u alstublieft mee? Hartelijk dank namens de vrijwilligers en hun viervoeters!

Helpt u alstublieft mee?
Vermeld dan svp
Project 79, Siempre
Contigo bij uw donatie.



VAN HET BESTUUR

Aan het eind van ieder jaar is het de gewoonte geworden terug te kijken op het jaar dat achter ons ligt. Ook 2024 heeft zich niet van haar beste kant laten zien als we kijken naar aanhoudende en nieuwe oorlogen, toenemende polarisatie in binnen- en buitenland en een veranderend klimaat met natuurrampen tot gevolg.

Hoe houden we hoop op een mooiere wereld? Wat kunnen wij daar überhaupt aan doen? Net als vorig jaar wil ik benadrukken dat het juiste doen binnen de eigen invloedssfeer een olievlek kan worden als we maar volhouden. Mild en verdraagzaam zijn bv. tegen onze medemens en dier in de hoop op betere tijden.

Misschien dat uw voorzitter talent heeft tot somberen en ziet u het allemaal niet zo zwart in; ik hoop dit van ganser harte...

Rest mij u boven alles weer heel hartelijk te danken voor uw trouwe steun in 2024 en hopen wij u ook in 2025 weer als donateur te mogen begroeten.

Namens het bestuur wens ik u heel fijne feestdagen en een voorspoedig, dier- en mensvriendelijk nieuwjaar!

Josee Lichtenberg,
voorzitter



Ons doel

WereldAsielen streeft ernaar om de leefomstandigheden van zwerfdieren te verbeteren door structureel fondsen te werven voor (acute) medische hulp en voedsel t.b.v. kleinere tot middelgrote asielen of hulpprojecten. Vaak vindt dit plaats in een omgeving die wordt geteisterd door armoede, oorlog of natuurgeweld. Het ondersteunen en stimuleren van sterilisatieprojecten zien wij als een primaire doelstelling, waarmee het duurzame en structurele karakter van ons handelen wordt benadrukt.

Wilt u meer weten?

06 - 12 50 52 49 of

info@wereldasielen.nl

Verzoek aan onze donateurs

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een betaling het 16-cijferige betalingskenmerk te vermelden? Dit maakt het verwerken van uw betaling een stuk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking.



Stichting WereldAsielen

Postbus 8040

1180 LA Amstelveen

T 06 - 12 50 52 49

E info@wereldasielen.nl

IBAN NL20 TRIO 0198 3427 56

BIC TRIONL2U

KvK 30199950

ANBI 8139.21.600

www.wereldasielen.nl